

Το Σουφλί από τις πρώτες ρίζες

"Ενας πράγμα που λείπει απ' τα χρόνια τα παλιά για το Σουφλί και τις χωμοπόλεις και χωριά της γύρω περιοχής, είναι απογραφικά στοιχεία, είτε πληθυσμού, είτε κατοικιών, είτε άλλων δεδομένων.

Οι στατιστικές απογραφές, δημοσιευμάτων στην εφημερίδα "Το Σουφλί" ο συνάδελφος μου Παπαλεξανδρής Παύλος το 1981, πολύ αργά έκαναν την εμφάνισή τους στην περιοχή μας και μάλιστα από ξένους περιηγητές. Πριν από το 1852 καμιά πληθυσμιακή ή εθνολογική απογραφή δεν έγινε σχετικά με τη Θράκη και ιδιαίτερα το Ελληνικό της στοιχεία. Οι Τούρκοι λούτε καν σκέφτηκαν να καταρτίσουν πίνακες πληθυσμού κατά χωριά ή χωμοπόλεις. Μόνο από το 1859 άρχισε να εκδίδεται επίσημη επετηρίς ΣΑΙΝΑΝΕ στα Βιλαέτια του Οθωμανικού κράτους. /Το Σουφλί ανήκε στο βιλαέτι της Ανδριανούπολης./. Στις επετηρίδες αυτές δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία ακριβή και αντικειμενικά, αλλά πληθοφορίες από τις δηλώσεις τις οποίες πουχτάρησαν /πρεδρούς/ ανάλογα με τις προσωπικές επιδιώξεις του, έδινε στοιχεία που ήθελε αυτός. Ολοφάνερο ήτι τέτοια στοιχεία δεν μπορούν να θεωρηθούν πραγματικά.

Μόλις το 1877 ο SYNET που διετέλεσε χρόνια καθηγητής στο Λύκειο Γαλατά Σερδιū Κων/πόλεως, δημοσίευσε λεπτομερή έκθεση κατά χωριά με τον αριθμό των κατοίκων. Στην έκθεση του SYNET το Σουφλί αναφέρεται με 4.680 κατοίκους. Όσο και άν μας φαίνεται σήμερα ο αριθμός αυτός μικρός για την εποχή εκείνη ήταν πολύ μεγάλος. Και τούτο γιατί οι μεγάλες πόλεις ήταν τότε μετρημένες στα δάκτυλα. Άς μη ξεχνάμε ότι η Αθήνα το 18 αριθμούσε 5.000 κατοίκους.

Η πόλη μας ήταν η μεγαλύτερη σε πληθυσμό από όλες τις πόλεις και χωριά που ανήκαν στην Μητρόπολη Διδυμοτείχου. Το Διδυμότειχο είχε 3.972 κατοίκους, η Κορνοφωλιά 1260, η Μάνδρα 2.640. Και αυτές ακόμα οι ονομαστές πόλεις, Αίνος, Ραιδεστός, Σαράντα Εκκλησιές, Βιζέη κ.λ.π. δημιουργήθηκαν ανθούσε ο Ελληνισμός καμιά δεν υπερέβαινε τους 6.000 Έλληνες.

"Ένας λοιπόν πληθυσμός 5.000 σχεδόν κατοίκων στην κρίσιμη εποχή, ασφαλώς από φυσιολογική αδέηση και δχι μετόπιηση ή μεταφορά προκαθέτει μακρόχρονη ζωή της πόλεως με ρίζες που το πρώτο φύτρο προχωρεύει πολύ βαθιά. Άς λάβουμε υπ'όψη μας και τούτο:

Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου ανακαίνισθηκε / και δχι αναγέρθηκε / το 1859. Υπάρχει σχετική ειγραφή στην κεντρική είσοδο του χωρίως ναού:

"Ο ΠΑΝΣΕΒΠΟΣ ΟΥΤΟΣ ΝΑΟΣ ΑΝΕΚΑΙΝΙΣΘΗ ΕΝ ΕΤΕΙ 1859 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20 ΚΑΙ ΕΠΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ". Ο εσωτερικός διάκοσμος του ναού, δημιουργήθηκε παρακάτω, /τέμπλο, εικόνες κ.λ.π/ έχει γίνει στην Κων/πόλη το 1862. Για να χρειάζεται η πόλη τέτοια σε μέγεθος εκκλησία αφού υπήρχε παλαιότερα μικρότερη στην ίδια τοποθεσία και η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου και για να υφώσουν οι κάτοικοι της κατά ώστη συνοικίας ένα τέτοιο οικοδόμημα, ομολογουμένως μεγαλοπρεπέστατο, θα πρέπει να είχε προηγηθεί μια ανάπτυξη της πόλης μακροχρόνια, μεταξύ στον οικονομικό και στον πολιτικό στοιχείο και στον θρησκευτικό και στον κοινωνικό και σ' όλους τους τομείς.

Βέβαια αυτά τα στοιχεία αφορούν τα χρόνια της τουρκικής κατοχής ποιο το Σουφλί γνωρίζουμε πως ήταν κωμόπολη με καθαρό ελληνικό πληθυσμό. Γιας δημιουργήθηκε η πόλη μας " αγαρινό ποδάρι

Για τα βυζαντινά χρόνια τα στοιχεία λείπουν εντελώς. Ενδεικτικά σήμερα υπάρχουν μόνο σε τραγούδια.

Είναι άγνωστο πότε ακριβώς κτίστηκε το Σουφλί. Η γύρω περιοχή είναι διάσπαρτη από ευρήματα που μαρτυρούν την ύπαρξη ζωής από τους προχριστιανικούς χρόνους. /Παλαιόκαστρο, Γιάτζιος, Γκιριτζή Κ.Λ.Π./.

Ακόμα και σήμερα στο νεκροταφείο της πόλης σώζονται μνημόνια που είναι αδιέφευστοι λαμπτυρες ότι το Σουφλί ήταν οργανωμένο ως κοινωνία από τις αρχές του 18ού αιώνα.

Ο πρώτος που αναφέρει το Σουφλί είναι ο Τούρκος περιηγητής Εβλιγι Τσελεμπή που επισκέφτηκε τη Θράκη το 1667. Ωστόσο ο Ιστορικός Γ.Βογιατζής στη μελέτη του με τίτλο "Η πρώιμη Οθωμανοκρατία στη Θράκη" η οποία είδε το φως της δημοσιεύτηκε το 1990 στη Θεσσαλονίκη από τις εκδόσεις "Ηρόδοτος" μας παρέχει την πληροφορία ότι οι Οθωμανοί κατέκτησαν το Σουφλί το 1371 ή 1372. Μελονέτι που ο Γεώργιος Κοτσάνης που αναφέρει αυτή την πληροφορία δεν μπρέσει να τη διασταυρώσει μπορεύμε να πούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική αφού μας επιτρέπει να θεωρήσουμε πιθανή την ύπαρξη του οικισμού ήδη από τον 14ο αιώνα.

Στα τέλη του 18ου αιώνα η Θράκη κατέκτησε και το Σουφλί αποτελεύντας καταφύγιο για τους κυνηγημένους 'Ελληνες άλλων περιοχών. Απελπισμένοι κάτοικοι της Θεσσαλίας και της Ηπείρου διωγμένοι από τη σκλιρή και απένθρωπη κυριαρχία του Αλή Πασά και τη βαθμιαία επέκταση της Αρβανιτοκρατίας στην Ηπειρωτική Ελλάδα μετανάστευσαν σε ασφαλέστερα μέρη. Ασφαλής περιοχή θεωρούνταν η Θράκη. Έτσι ήρθαν και στο Σουφλί ενώθηκαν με τους ντόπιους κατοίκους απογένους όπως αναφέραμε των Αρχαίων Θρακών και δημιουργήθηκε σταδιακά με το πέρασμα του χρόνου η πόλη του Σουφλίου. Μαζί τους οι Ηπειρώτες και οι Θεσσαλοί έφεραν εκτός από τις οικεσκευές τους, τα ήδη και τα έθιμά τους, τα φαγητά τους, τη γλωσσική διάλεκτο, τις φορεσιές τους, τα τραγούδια τους. Ακόμα και το κτίσιμο των σπιτιών γινόταν σύμφωνα με την παραδοσιακή ηπειρωτική τεντροπία/ οικία Μαυρούδη Μπρίκα/.

'Οσα έφεραν οι Ηπειρώτες και οι Θεσσαλοί και έσσα είχαν οι ντόπιοι κάτοικοι, τα πάντρεψαν μεταξύ τους και έγινε ένα κράμα, αυτό που και σήμερα ακόμη κάνει τον Σουφλιώτη να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους κατοίκους της Θράκης.

Από τις ελάχιστες γύγραφες μαρτύριες που διασώζονται γνωρίζουμε ότι το 1801 οι Τούρκοι σε μια επίδειξη δύναμης πυρπέλησαν το Σουφλί.

Οι Σουφλιώτες αν και βρίσκονταν πολύ κοντά στην πρωτεύουσα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και κάθε τους χίνηση εναντίον των Τούρκων μπορούσε εύκολα να γίνει αντιληπτή και να πνιγεί στο αίμα, εν τούτοις έχοντας επίγνωση της εθνικής αποστολής τους, δεν δέστασαν να οργανώσουν ομάδα ετοιμοπόλεμων παλικαριών και με αρχηγό τον Καπετάν Αναστάση πάρουν μέρος στον εθνικοπελευθερωτικό αγώνα του 1821.

Στη Θράκη γενικά οι Τούρκοι κατέδαφισαν σημαντικό αριθμό εκκλησιών μενών και οι προσπάθειες των χριστιανών να τις ενοικιδουμήσουν συναντεύσαν τη σκληρή αντίδραση των Σουλτάνων, οι οποίοι εφέρμοσαν πολλά μέτρα για να περιορίσουν τη θρησκευτική ελευθερία των χριστιανών: απαγόρευσαν τις κωδωνούκρουσίες των εκκλησιών, καθιέρωσαν διακρίσεις σε βάρος τους, επέβαλαν εξοντωτική φορελογία και βίαιες εξισλαμισμούς και καταδίωξεν αμείλικτα όλους εκείνους που αντιστάθηκαν..

Από την Κερνοφάλεα του Σουφλίου καταγέτεν ο Θανάσης Μπελιάς /Καραμπελιάς/ που γεννήθηκε γύρω στε 1795. Το ένθημα Καραμπελιάς δέσηκε από τους Τούρκους λόγω των σοβαρών και δύσκολων προβλημάτων /μπελιάδων, τρυπητικά μπελιάς = μαύρος μπελιάς/ που δημιουργούσε σ' αυτούς με τη μ

γέλη του δράση και τρομοκρατία που εξαπέλυσε ενεντίον των στην περιοχή του Έβρου.

Η προφορική παράδοση διασώζει ότι αρχικά είχε σχηματίσει ανταρτικό σώμα στην περιοχή της Γκίμπραινας Σουφλίου. Αργότερα αφού πρώτα μαζίθηκε στη Φιλική Εταιρεία τάχτηκε στο πλευρό του Αλέξ. Υφηλάντη και μετά την εποτυχία της επανάστασης στη Μολδοβλαχία, κατευθύνθηκε μαζί με πολεύς άλλους αγωνιστές προς τη Νότια Ελλάδα. Άλλη η οδύσσεια αυτή των Ελλήνων μαχητών που αποτέλεσε ουσιαστικά μια νέα κένθαση των μυρίων, κατέληξε σε θρυνηρό τέλος για τους περισσότερους απ' αυτούς από τις και κουχίες, τις αρρώστιες, τα βάσανα και την έλλειψη περίθαλψης. Διασχίζοντας την ορεστική της Ρεδόπης, • Καραμπελιάς ἐπεσε σε τουρκική ενέδρα, πιάστηκε και απαγχούστηκε στην Ανδριανούπολη. Ο Ελληνισμός της Θράκης έκλαψε το θάνατο του καπετάν Θανάση Καραμπελιά • οποίος υπήρξε για 15 χρόνια • φόβος και ο τρόμος των Τούρκων και τε κέύχημα και ο συμπαραστάτης των υπόδευτων της περιοχής αυτής. Η μερψή του πήρε θρυλός διαστάσεις και ο χαρός του έγινε δημοτικό τραγούδι:

Ποιος είδε ήλιο το βραδύ και άστρο το μεσημέρι,
ποιος είδε τον Καραμπελιά, τον Καπετάν Θανάση.
η μάνα του, που κάθινταν σε ένα σταυροδρόμι,
όποιοι διαβάτες κι αν περνούν άλους τους ερωτούσε:

Διαβάτες πούθεν έρχεστε, μην είδατε το γυιέ μου,
το γυιέ μου τον Καραμπελιά, τον Καπετάν Θανάση.
Ένας της λέει δεν είδαμε, άλλος της λέει δεν ξέρω,
και τρίτος ο μικρότερος της λέει την αλήθεια.

Αλήθεια μεις τον είδαμε να είναι λαβωμένος,
τον πιέσαν και τον δέσανε, πάνε να τον κρεμάσουν.
Χίλιοι πηγαίνουν που μπροστά, χίλιοι πηγαίνουν πίσω.
Κατόπιν πηγαίνει η μάνα του σαν φύλλο μεραμένη,
σαν φύλλο, σαν τριαντάφυλλο, για να τον παραστέχει.

Στη μέση πηγαίνει Καραμπελιάς, • Καπετάν Θανάσης
με αλυσίδες στο λαιμό, στα χέρια και στα πόδια,
με αίματα στο μέτωπο, λαβωμένη στα στήθη.
Ατρόμητος, περήφανος, σα νάτανε λιοντάρι,
σαν είδε και τη μάνα του άρχισε να της λέει:

Σύρε μάνα μου πιθε μπροστά να τους παρακαλέσεις
να μη με πάνε απ' το χωριό, το έρημο το Κέστρο,
μον' να με πάνε απ' τα βουνά, φηλέ απ' τα κερφεβεύνια
γιατ' έχω εχθρούς που χαίρονται και φίλους που λυπούνται.

Στο δρόμο που τον πήγαινενάρχισε το τραγούδι.
Μουστάκι μου μαυριδερό και φρύδια μου γραμμένη
δε σ' έπρεπαν τα σίδερα κι αλυσίδα στο λαιμό σου.
Μον' σ' έπρεπε να κάθεσαι στης Γκίμπραινας τα λημέρια
νάχεις αρνιά να φήνωνται, περδίκια σουβλισμένα
νάχεις και το γλυκό κρασί να τρώγεις και να πίνεις
νάχεις και τα κλεφτόπουλα τους Τεύρκους να τρομάζεις.

Μια έρευνα που θέλησε κάποτε να κάνει ο Νομάρχης Έβρου Αντώνης
Καψής έφτανε την ιστορία του Σουφλίου 250 χρόνια μακριά και εκεί σταμάτησε γιατί κανένας δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει αν και πέρα από αυτή

τη χρονολογία υπήρχε ή όχι το Σουφλί. Επειδή όμως μέσα στη πόλη ακόμα υπέρχει και σώζεται ένας δρόμος που φέρει το όνομα Λέκκα και μια συνοικία με το όνομα Κακοθεόλι υπάρχει η γνώμη ότι οι πρώτες κατοικιες που ήρθαν και ενώθηκαν με τους Αγίους Νεοπάτερους ήταν Σουλιώτες που ήρθαν και κατησάν στην πλαγιά του λόφου. Μάλιστα λένε ότι οι πρώτες Σουλιώτες φεύγοντας ύστερα από την καταστροφή του Σουλίου απέτονται Αλή Πασά, είχαν θαν αρχηγό τους τον παπά-Γιάκικα και την οικογένεια των Γριβαίων. Την τη ποθεσία που διάλεξαν να στήσουν τα καλύβια τους, σαν έργατες που ήταν βρίσκεται στη μέση ακριβώς της πλαγιάς του λόφου. Εκεί υπήρχαν έξι λεκές/καβάκια/ και μια βρύση. Η τοποθεσία αυτή από τα δένδρα έφερε και το όνομα Αλ-Καβάκι δηλ. Έξι λεύκες. Σήμερα η πλατεία βέβαια υπάρχει με το όνομα Πλατεία Καβάκι χωρίς βέβαια τη βρύση και τις λεύκες. Πριν από τη Βαλκανικό πόλεμο σώζονταν μία για να μαρτυρεί και την αλήθεια της συμασίας. Από εκεί ξεκίνησε το κτίσιμο της πόλης προς την κερυφή του λόφου ενώ στους πρόποδες του λόφου και προς την πεδιάδα ήταν κτισμένα μανάκια τα τουρκικά δημόσια κτίρια και μερικά σπίτια που χρησιμεύουν για κατοικίες των Τούρκων υπαλλήλων.

Με την ανάπτυξη της πόλης και την αύξηση του πληθυσμού άρχισαν να κτίζονται σπίτια και προς το κάτω μέρος του λόφου. Έτσι το Σουφλί χωρίζεται σε δυο τμήματα στην "Καρκατσελιά"/ένω μέρος/ και στην "Καμπι/κάτω μέρος/. Σήμερα υπάρχουν αντίστοιχα ενορίες του Αγίου Αθανασίου και του Αγίου Γεωργίου. Με την πάροδο του χρόνου χωρίστηκε σε τέσσερις συνοικίες:

1. "Σεχ" /ήταν η γειτονιά των Τούρκων υπαλλήλων και των στρατιωτικών./ Βρισκόταν στο Ν.Α. έκρο της πόλης.
2. "Μαργαζή" /Καρκατσελιά/. Βρισκόταν στο Β.Δ. τμήμα της πόλης.
3. "Αποστόλ" /καμπιά/. Βρισκόταν στο Β.Α. τμήμα της πόλης.
4. "Γενή". /η γειτονιά των προσφύγων/ Βρισκόταν στο Ν.Δ. τμήμα της πόλης

Η ζωή των πρώτων αυτών κατοίκων της πόλης δεν φαίνεται να ήταν και τόσο φιλειρηνική με τους Τούρκους και τεύτο το μαρτυρεί η παρακάτω ιστορία που μεταδόθηκε από τους παπούδες μας και την έγραψε • δάσκαλος Σεΐτανίδης Δημήτριος μετέπειτα Δήμαρχος Σουφλίου.

Οι πρώτες κατοικιες του Σουφλίου, αν παραδεχτούμε την παρακάτω ιστορία σαν αλαζούνη, δεν μπορούσαν εύκολα να ξεριζώσουν απέτοντας καρδιά το το μίσος τους που είχαν εναντίον των Τούρκων. Και γιατί ήταν φορέ που εύρισκαν ευκαιρίες, δημιουργούσαν φασαρίες με τους μπέηδες Τούρκους που τους χρησιμοποιούσαν σαν εργάτες στα χωράφια τους. Λέγεται δηλ. ότι σχνά τα βράδια σε Σουφλιώτες ρίχνονταν εναντίον των Τούρκων σπιτιών αφού προηγουμένως μεταμφιέζονταν για να μην αναγνωρίζονται και έκαμψαν/μπασκίνι/λεηλασίες των Τούρκων σπιτιών, προέβαιναν σε ξυλεδερμούς Τούρκων μπέηδων και πολλές φορές και σε φόνους. Οι παθόντες πολλές φορές αναφέρονταν στις Τούρκικές αρχές για τα παθήματά τους αυτά, μα επειδή δεν μπορούσαν να αποδείξουν ποιοι ήταν εκείνοι που έκαμψαν την επίθεση, έμειναν πάντα ατιμώρητοι. Κάποτε όμως πιεζόμενοι από τους μπέηδες οι Τούρκοι, αναγκάστηκαν να συλλέψουν τα παλληκάρια του Σουφλίου και τέλος έστειλαν στο Διδυμότειχο συνοδεία πεζή /τρένα δεν υπήρχαν ακόμη/, για να τους δικάσει το Δινάρερο δικαστήριο. Το βρέδυ με τη δύση του ήλιου έφτασαν στο Σαλτίκιο /Λέβαρα/ κι εκεί έκλεισαν τους συνοδευόμενους στη φυλακή για να εξακολουθήσουν την άλλη ημέρα το πρωί το δρόμο τους προς το Διδυμότειχο, αφήνοντας ένα Τζαντιρμέ/Χωροφύλακα/ να τους φυλάξει. Οι κρατούμενοι όμως κατέρριψαν να δωρεδοκήσουν το φύλακά τους

και τους άφησε να διανυκτερεύουν τη νύκτα σε γνωστά τους σπίτια για ν μή κρυώσουν στη φυλακή, με την υπόσχεση βέβαια ότι την άλλη μέρα το πρωΐ θα βρίσκονταν όλοι και πάλι στις θέσεις τους. Πραγματικά ο φύλακας πείστηκε στα λόγια των κρατευμένων μια και πήρε γερό φιλεδώρημα/μπαξές, και τους άφησε ελεύθερους. Οι Σουφλιώτες δεν χάνουν καιρό, μεταμφιέζοντας αμέσως και γυρίζουν πίσω στο Σουφλί./απόσταση 13 χιλιόμετρα/. Κάνουν και πάλι την επίθεσή τους, ενθαύτισαν των Τσουρκικών σπιτιών, τους ξυλοφόρτωνουν καλά καλά και το πρωΐ βρέθηκαν στη θέση τους όπως έίχαν υποθέσει. Τους παρέλαβαν οι συνδοτές τους, χωρίς να υποφιλαστούν καν το τι είχε συβεί τη νύχτα και τους οδήγησαν στο Διδυμότειχο όπου και θα γινόταν η δίκη την άλλη μέρα. Στη δίκη παρουσιάστηκαν οι παθόντες Τσούρκες, μάλιστα σίχαν φτάστηκαν και νέφοι μάρτυρες που έίχαν κακοποιηθεί την προηγούμενη βραδιά κι ανέφεραν το γεγονός στο δικαστήριο ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία τους. Τότε όμως παρουσιάστηκε ο επικεφαλής της συνδοτίας και βεβαίωσε πως οι Σουφλιώτες δεν ήταν δυνατόν να κάνουν τέτοια δουλειά εκείνο το βράδυ μια και βρίσκονταν κλεισμένοι στη φυλακή στα Λάβαρα. Το δικαστήριο αναγκάστηκε να διώξει τους Τσούρκους επιπλήτοντάς τους για την άδικη κατηγορία που ήθελαν να προσέφουν στους 'Ελληνες. Έτσι ξαναγύρισαν ελεύθεροι στην πόλη τους οι Σουφλιώτες και εξακολούθησαν την επίθεση τους εναντίον των Τσουρκών ως που αυτοί μη μπερώντας να υποφέρουν στην τέτοια άισιαγωγή των Σουφλιωτών αναγκάστηκαν να φύγουν από το Σουφλί και να πάνε να εγκατασταθούν στην απέναντε πλευρά του 'Εβρου, όπου και έκτισαν το χωριό Εντέκιο για το οποίο θα γράψουμε παρακάτω.

Έτσι έμεινε το χωριό καθαρά Ελληνικό κι άρχισε να μεγαλώνει προς την κερυφή του λόφου Αηλιά όπου αργότερα κτίστηκε και η πρώτη εκκλησία του Αγίου Αθανασίου. Η συνοικία αυτή όπως αναφέρεται συνομέστηκε τότε Και κατέξελ Μαχαλέ /καρκατσέληδες όπως λέγονται και σήμερα ακόμη εν αντιθέσει με εκείνους που πολύ αργότερα άρχισαν να κτίζονται και σήμερα Καμπιώτες δηλ. πεδινοί/. Έκτισαν δε και αυτοί την εκκλησία τους του Αγίου Γεωργίου και κοντά σαυτήν νοίκιασαν και μία μικρή αίθουσα που χρησιμεύει για Σχολείο όπου τα Σουφλιωτέπουλα άρχισαν δειλά δειλά να φοιτούν και να μαθαίνουν τα πρώτα γράμματα με την αλληλοδιδακτική μέθοδο.

Οι Σουφλιώτες το 1834 δώρισαν στην Ιερά Μονή Δαδιάς /πέρα Μοναστήρι ένα επίχρυσε διεσκοπέτηρο με την αφιέρωση:

Επιστασία του Αρχιμανδρίτου και Ηγουμένου της αυτής μονής Βενεδίκτη εκ της πόλεως Σουφλίου συνδρομή και δαπάνη των ευσεβών της χώρας αυτής. ΑΩΔΔ /1834/.

Κατέ το 1870 οι Σουφλιώτες με πρωτοβουλία του προεκρίτου Πασχάλ-εφέντη /Πασχάλη Παπάζογλου/ πέτυχαν να προτιμήσει η πόλη τους, αντί της Κορνοφωλιάς, για την εγκατάσταση του σιδηροδρομικού σταθμού που θα αναφερθούμε ξεχωριστά σαντό, και να αποθετεί το Σουφλί το μόνο σιδηροδρομικό και εμπορικό κέντρο της περιοχής.

Στις 17-10-1878 ο 'Ελληνας Υποπρόξενος του Δεδέαγατς /Αλεξ/πολης/Γ. Καραγιαννέπουλος, με αναφορά του στο Υπουργείο Εξωτερικών/ερτ. πρωτ. 23 γνωστοποιεί ότι λίγες μέρες νωρίτερα στο μευσούλμανικό χωριό Ντεμίργιοι ρε/Σιδηρώ/ που απέχει επό το Σουφλί 3 ώρες, ένας έμπερος έστειλε δύο χριστιανούς να παραλέψουν τα καπνά τους. Οι μευσούλμανοι έμως κατακρεούργησαν τους δυστυχείς χριστιανούς. Το γεγονός το πληροφορήθηκε στη Ρώσες αξιωματικός που εκείνη την περίοδο έδρευε στο Σουφλί και είχε υπό τις διατεγέργεις του δύναμη 200 ιππέων. Πήρε αμέσως μερικούς ιππές και πήγε

στα Ντεμίργιαυρε. 'Όταν έφτασε στο χωριό οι κάτοικοι κατέφεραν να του εξαναγκάσουν να υποχωρήσει. Ο Ρώσος αξιωματικός επέστρεψε στο Σουφλί πήρε τους 150 τους και 200 Σουφλιώτες και επενήθη. Στη μάχη που ακλούθησε σκοτώθηκαν 150 από τους κατοίκους του Ντεμίργιαυρε και κανές Σουφλιώτης.

Είναι γεγονός πως οι Σουφλιώτες ήταν και τότε και εξακολουθούν να είναι και σήμερα εργατικώτατοι, νοικοκυρεμένοι μα και γνήσιοι πατριώτες που αγάπησαν και αγαπούν όχι μονάχα την πατρίδα τους το Σουφλί και τη μεγάλη πατρίδα τους την Ελλάδα και έζησαν πάντα με τη μεγάλη λιδέα και τα ιδανικά της φυλής. Ήταν ανέκαθεν πάντοτε ζωηροί και λίγο ανυπότακτα στοιχεία γιαυτό και δεν μπορεύσουν να υποφέρουν τη σκλαβιά και πάντα ζητούσαν να βρουν αφορμή να εκδηλώσουν τα αισθήματά τους.

Οι Τούρκοι έχοντας πικρή πέρα της παλληκαριές των Σουφλιωτών, δε τολμούσαν καν να ανέβουν στον επάνω μαχαλά που κατοικούσαν κυρίως οι Σουφλιώτες, γιατί τους κυνηγούσαν και πολλές φορές τους κακοποιούσαν χωρίς να μπορούν να διαμαρτυρηθούν. Αφού φτασανε στο σημείο να ονεμάζουν το Σουφλί "Κεισυτεύν Φιευνάν"/μικρή Ελλάδα/, γιατί • πληθυσμός ήταν καθαρά Ελληνικός και δεν επέτρεπε ξένα στοιχεία να εγκατασταθούν μέσα στην πόλη τους. Η Βουλγαρική ιδιως προπαγάνδα πάντα επιζητούσε να εισχωρήσει μέσα στο Σουφλί μα βρήκε τους Σουφλιώτες τείχος απέρθητο. Διηγούνται ότι έταν κάποτε ήρθε στο Σουφλί ένας Βούλγαρος σταλμένος απ' τη Βουλγαρική προπαγάνδα να εγκατασταθεί μόνιμα και ζητούσε να αγοράσει οικόπεδο για να κτίσει σπίτι, οι Σουφλιώτες δεν του χαρίστηκαν, αλλά έσπευσαν να του ξεκάνουν πριν ακόμα προφτάσει να εγκατασταθεί κι έτσι ξανά δεν τόλιησε άλλος να επαναλάβει το πείραμα.

'Όταν το Σουφλί άρχισε να μεγαλώνει σε πληθυσμό, • κέσμος άρχισε να κτίζει σπίτια και στην κάτω πλευρά του λόφου, που επικοινωνεί με τη πεδιάδα του Σουφλίου και καταλήγει στον 'Εβρο ποταμό.' Ετσι βλέπουμε το Σουφλί να χωρίζεται σε δύο μεγάλους μαχαλέδες/συνοικίες/ τον κάτω μαχαλά /οι Καμπιώτες όπως και σήμερα λέγονται ακόμα έσσει κατοικούν στη συνοικία αυτή/ και στον επάνω μαχαλά /ή Καρκατσέλ μαχαλάς/ του οποίου ο κάτοικοι και σήμερα ακόμα φέρουν το ένομά του και λέγονται Καρκατσέληδ χωρίζονταν δε το χωριό από μια πλατεία που βρισκόταν ακριβώς στη μέση του που υπέρχει ακόμα και λέγεται Μεσσοχώρι.

Το έτι το Σουφλί στην αρχή κτιζόταν πάνω προς την κερυφή του λόφου για να μπορούν οι κάτοικοι να προφυλάσσωνται ευκολότερα από τους Τούρκους, φαίνεται και σήμερα ακόμα από την πλατεία που βρίσκεται κάτω από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου διπλά στο Α' Δημ. Σχολείο τότε που φέρει το ίδιο όνομα αγέλαθαριά /σήμερα πλατεία Νάνου/ που χρησιμεύει τότε για να συγκεντρώνονται τα ζώα του χωριού για να τα παραλάβει ο αγελαθάρης και να τα οδηγήσει στη βοσκή. Στον επάνω μαχαλά κάτω ακριβώς από την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου ύπήρχε και σώζεται και σήμερα ακόμη η πλατεία που είχε το ίδιο όνομα Σάρπ-Μπουνάρ/δυνατή βρύση/ σήμερα πλατεία Νίκης.

'Όλες αυτές οι πλατείες επί τουρκοκρατίας χρησιμεύουν για τις συγκεντρώσεις των Σουφλιωτών τις Κυριακές και τις άλλες γιορτές έπου επιδίδονται σε χορούς και γλέντια με τραγούδια ή με τη γκάιντα το μένο λαϊκό όργανο εκείνης της εποχής.

Προ του 1910 στο Σουφλί έπως βέβαια και σ'όλα τα μέρη που κατοικούσαν πρεγματικοί Έλληνες, υπήρχε και μια μιστική οργάνωση της οποίας μέλη ήταν διάφοροι πρέκριτοι Σουφλιώτες/όπως ο γιατρός Αθανάσιος Μπρίκας, • ο γιατρός Παντελής Λεφάκης με οποιοφάλλης τον Υπολοχαγό του Ελληνικού

στρατού, που κατέρθωνταν να εισέρχονται στην Τουρκία σαν έμποροι ή σαν δάσκαλοι και γραμματέα τον Γεώργιο Μπρίκα που μετά την απελευθέρωση της μησε το Ελληνικό Κοινοβούλιο και ως Βουλευτής και ως Γερουσιαστής/ που συνεργάζονταν με το ελεύθερο κράτος ή με τον αντιπρόσωπό του τον Πρόξενο της Ελλάδας που είχε την έδρα του στο Δεδέ-Αγάτς /Αλεξανδρεύπολη/.

Καὶ τότε πολλοί από τους προύχοντες δεν ήθελαν να υπακούσουν στα κιλεύσματα της οργάνωσης και έπεφταν στη δυσμένειά της. Πολλές φορές μάλιστα για την αντιδραστική τους δράση καταδικάζονταν σε θάνατο από την οιγανωτική επιτροπή και εξετελέστο με τα όργανά της που είχε πάντα στη διάσεσή της και τα οποία εψυγάδευε αμέσως στο ελεύθερο κράτος για να μεσυλληφθούν από τους Τούρκους. Η μυστική αυτή οργάνωση είχε κατορθώσει να εισαγάγει στο Σουφλί και πολλά όπλα /πάνω από 300 γκράδες/ έτσι που τα παλληκάρια του Σουφλίου να βρεθούν όλα οπλισμένα με την κήρυξη του Βαλκανικού πολέμου του 1912. Έπρεπε όμως τα παλληκάρια αυτά να είναι και λίγο γυμνασμένα για να μπορεύν να αντέχουν στις κακούχιες μα και νιξέρουν να χρησιμοποιεύν τα όπλα. Καὶ γατούτο στο Σουφλιώτες δεν άφηναν κι την παραμικρή ευκαιρία ανεκμετάλλευτη για να γυμνάσουν τους νέους. Και για μεν την εκγύμναση του σώματος είχαν τα παιγνίδια που παίζονταν από τους νέους τις Κυριακές και τις γιορτές στις συγκεντρώσεις τους στις δφορές πλατείες του χωριού. Κοντά όμως στο σώμα έπρεπε να γυμνάζεται και η ψυχή. Και σαντό όμως δεν έμειναν πίσω στο Σουφλιώτες. Είχαν τολ νυχτέρ τους δηλ. τις βραδινές, συγκεντρώσεις στα σπίτια, όπου εύρισκαν όλη μεγιλύτεροι και πιο μερφωμένοι να αναπτύξουν θέματα σχετικά με τον Εθνισμό τους. Άλλα και τα σχολεία μας επί τευρκοχρατίας ήταν κέντρα εθνικιστικής

Η γρήγορη οργάνωση των Σουφλιωτών πραγματοποιήθηκε το 1908 στις θηκαν από την ιελεύθερη Ελλάδα για να οργανώσουν τους αγώνα της ανεξαρτησίας της Θράκης, πολλοί αξιωματικοί. Στο Σουφλί ήρθε ο Υπολοχαγός Γεβρίηλ Προκοπέας/με το φευδώνυμο Πετρής/ ως υπάλληλος εταιρείας, που μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα οργάνωσε έριστα τους Σουφλιώτες.

Στους βυζαντινούς χρέονες τα γνωστά κέντρα ήταν οι πόλεις που ήταν
ξηρες Μητροπόλεων. "Οπου υπήρχε έδρα Μητροπόλεως ο τόπος εκείνος έμεινε
γνωστός σε κώδικες ή αλλα γραπτά κείμενα.

Το Σουφλί δύος γνωρίζουμε δεν είχε την τύχη να είναι έδρα Μητροπόλης
τη. Ενώ το Διδυμότειχο, η Ανδριανούπολη, η Αίνος, η Βιζένη και άλλες πόλεις της Θράκης ήταν. Το μικρό διάστημα 1924-1934 που το Σουφλί ήταν
έδρα Μητροπόλεως ας μη το συσχετίσουμε με το θέμα μας γιατί η έδραση της Μητροπόλεως εκείνης ήταν προσωρινή για τακτοποίηση μητροπολίτη που
έφυγε από την περιοχή που με τη συνθήκη της Λωζάνης δόθηκε στην Τουρκία. Για τις παραπάνω λοιπόν πόλεις σε πατριαρχικούς κώδικες υπάρχουν στοιχεία π.χ. για το Διδυμότειχο είναι γνωστό δτι επί πατριάρχου Φωτίου
το 867 ήταν έδρα Μητροπόλεως αφού ο Μητροπολίτης Διδυμοτείχου ήταν μέλος της πατριαρχικής Συνόδου.

Για τις άλλες πόλεις και τα χωριά και να υπήρχαν τέτοια στοιχεία στις έδρες τους /εκκλησιαστικά, πληθυσμιακά/ οπωσδήποτε χάθηκαν στη λαίλαπα του οθωμανικού μεσαιωνισμού.

Πέρα δύος από τα προηγούμενα ας μη ξεχνούμε δτι η οργάνωση του Βυζαντινού Κράτους ήταν πολύ διαφορετική από τη σημερινή. Η απέραντη εκείνη αυτοκρατορία ναι μεν ήταν το τείχος που έφραζε το δρόμο των επιδρομέων του Βορρά και της Ανατολής, δεν είχε δύος τη σημερινή οργάνωση των κρατών. Ούτε η Παιδεία ήταν κρατική σ'όλη την επικράτεια της αυτοκρατορίας, ούτε πολιτικοί άρχοντες -διοικητές σαν κρατικοί υπάλληλοι υπήρχαν. Υπήρχαν τα γνωστά θέματα από την εποχή του Βουλγαροκτόνου οι διοικητές δύος των κέντρων ήταν στρατιωτικοί και οι άλλοι πληθυσμοί κατέβαν τη γη την οποίαν εκμεταλλεύονταν αποδίδοντας ανάλογους φόρους στην αυτοκρατορία. Παράλληλα ήταν υποχρεωμένοι να τρέχουν πρόδυμα να υπηρετήσουν την ακεραιότητα της χώρας από κάθε επιβούλη. Σε μια τέτοια εποχή τα χωριά και οι μικρές κωμοπόλεις με τις γεωργοκτηνοτροφικές ασχολίες των κατοίκων παρέμειναν κατά κάποιο τρόπο άγνωστα χωρίς τίποτε το ξεχωριστό, χωρίς τίποτε το αξιόλογο.

Έτσι η πόλη μας σαν μικρή κωμόπολη ανήκε διοικητικά πάντοτε στο Διδυμότειχο δύο που υπήρχε και αρχή εκκλησιαστική και στρατιωτικοπολιτική διοικηση. Αφού εκεί στέφθηκε και αυτοκράτορας ακόμα. /Καντακουζηνός/. Και τα γύρω χωριά ακόμα Μάντρα, Κορυνοφαλιά κ.λ.π. που είχαν ελληνικούς χριστιανικούς πληθυσμούς παρέμειναν άγνωστα εκείνη την εποχή. Το Σουφλί θα πρέπει να ήταν τότε ένα κεφαλοχώρι σχετικά φτωχό/ ακόμη δεν είχε αν πτυχθεί η σηροτροφία τόσο πολύ δύσο αργότερα/ με γεωργοκτηνοτροφικό πληθυσμό που ζούσε με την σκληρή εργασία των κατοίκων του. Τα παλιά καλντούμια, τα πηγάδια, τα πέτρινα σπίτια, οι ξύλινες φαρδιές κελαρόπορτες, ο φεγγίτες κ.λ.π. φανερώνουν χρώμα βυζαντινό. Ήρθε κατόπιν η λαίλαπα το οθωμανισμό. Οι Τούρκοι κατακτούν την περιοχή, παίρνουν τα κτήματα και υποχρεώνουν τους χριστιανούς να εργάζονται γιαυτούς. Στήνουν το τέμενος /τζαμί/ στο Διδυμότειχο. Εκεί ήταν το κέντρο της περιοχής από διοικητική άποψη εκεί μένουν κι αυτοί.

Το Σουφλί εξακολουθεί σαν μεγαλοχώρι χωρίς τίποτε το ιδιαίτερο να ζει κάτω από τη σκιά του Διδυμοτείχου. Το έδιο και οι άλλες πόλεις της Ανατολικής Θράκης. Οι κάτοικοι του κρατούν τη Θρακική παράδοση. Και τη κρατούν γνήσια και ανδρευτή. Οι Τούρκοι στρέφουν τα βλέμματά τους προς βορράν προς την Ανδριανούπολη, προς το ορμητήριό τους για τον τελικό στόχο. Και ίσως η πόλη μας από τότε να γίνεται η μοναδική εστία της Θρακικής παράδοσης. Οι χοροί και τα άλλα έθιμα έμειναν γιατί ο Ελληνισμός δεν σβήνει απ' τις καρδιές των Σουφλιωτών.

Η θρησκεία στους δύσκολους εκείνους καιρούς δυναμώνει πιο πολύ τον Ελληνισμό στα σήθη των ραγιάδων. Η πατροπαράδοτη εξυπνάδα του Σουφλί^ς τον κάνει να προσαρμοστεί στη νέα ζωή. Σιγά σιγά γίνεται ελεύθερος φίρου όπως τον βρίσκει ο περιηγητής Τσελεπής. 'Ετσι "συζεί" με τον κατακτητή χωρίς ν' απαρνηθεί την πίστη και τον εθνισμό του.. "Συζεί" τρόι του λέγειν. Γιατί στο Σουφλί πολύ λίγοι Τούρκοι είχαν εγκατασταθεί και μάλιστα στα πρώτα χρόνια γιατί αργότερα αναγκάστηκαν κι αυτοί να περάσουν στην αντίπερα δύναμη και να μείνει η γενέτειρά μας "καθαρότατη" πραγματικά πέρα για πέρα Ελληνική, αφού κι αυτές οι μετέπειτα απόγραφέ περιγραφές των ξένων, παρουσιάζουν την πόλη μας χωρίς ξένα στοιχεία /Βουλγαρόφωνων, Αλβανόφωνων, Τούρκων κ.λ.π./. Και οι λίγοι Τούρκοι που έμειναν κατείχαν ορισμένες διοικητικές θέσεις και μόνο επέβλεπαν διοικητικά χωρίς να πιέζουν, χωρίς να αφεντεύουν δπώς σ' άλλες περιοχές. 'Ετς σιγά σιγά το Σουφλί πληθαίνει, ακμάζει οικονομικά και πνευματικά και έρχεται η εποχή όπου η πόλη μας βρίσκεται στη μεγαλύτερή της ακμή.

Η ακμή της πόλης

Είναι κοινή παράδοση και γενική παραδοχή δια υπήρξε εποχή που το Σουφλί ανθούσε οικονομικά, πολιτιστικά, κοινωνικά, πνευματικά και μάλιστα υπερέχοντας κατά πολύ από τις άλλες πόλεις της περιοχής του Έβρου. Συγκρίσεις βέβαια με άλλες πόλεις ελληνικές, που πριν από το 1922 βρίσκονταν στην αντίπερα δύναμη του Έβρου δεν μπορούμε να αναπτύξουμε γιατί ο ελληνισμός από τις πόλεις εκείνες ξεριζώθηκε και διασκορπίστηκε σε διάφορους τόπους της Μακεδονίας. Γιαυτό και στοιχεία δεν βρίσκονται περισσότερα. Κυριαρχεί δημοσία η άποφη πως η οικονομική και πνευματική άνθηση της πόλης μας αρχίζει από την εγκατάσταση του σιδηροδρομικού σταθμού δηλ. στα χρόνια 1872-1875. Σύμφωνα με την απόφη αυτή πριν από την εγκατάσταση του σταθμού το Σουφλί ήταν ένα αθημαντο χωριό χωρίς τίποτε τις ιδιαιτερότητες. Υπάρχουν πληθοφορίες δια ότι ο σιδηροδρομικός σταθμός θα γινόταν στην Κορνοφωλιά λόγω δημοσίας της άρνησης των κατοίκων της κοινότητας αυτής δεχτούν την αγκατάσταση σταθμού στο χωριό τους, έγινε κατόπιν ο σταθμός στο Σουφλί. Η διάδοση δημοσίας αυτή είναι πέρα για πέρα αναληθής.

Αναφέραμε προηγουμένως αδτι από το 1850 και μετά το Σουφλί υπήρξε κωμόπολη και δχι χωριό. Πολύ πριν από τη χάραξη, εγκατάσταση και λειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής από Γαλλική Εταιρεία, σ' ολόκληρη τη βόρεια Ελλάδα και μέχρι την Κωνσταντινούπολη, το Σουφλί ήταν περίπου δημοσία και σήμερα. 'Ενα ταπογραφικό διάγραμμα της πόλης που συντάχτηκε από Γάλλους μηχανικούς τοπογράφους γύρω στα 1870 και σώζεται στο Δημαρχείο δείχνει πως η πόλη μας είχε σχεδόν την ίδια έκταση, την ίδια ρυμοτομία, τους ίδιους συνοικισμούς/μαχαλάδες/, τις ίδιες πλατείες, τις ίδιες εκκλησίες κ.λ.π. Στο διάγραμμα όμως οι περισσότερες κατοικίες μάλιστα οι παλιές/ μένουν στην κάτοψή του δημοσίας και σήμερα. Επομένως πως ήταν δυνατόν το Σουφλί πριν από την εγκατάσταση της σιδηροδρομικής γραμμής και του σιδηροδρομικού σταθμού να ήταν ασήμαντο χωριό αφού είχε την ίδια σχεδόν με τη σημερινή κτιριακή κατάσταση;

Πέρα από αυτά στη γενέτειρά μας από το 1859 υπάρχουν οι δυο εκκλησίες οι οποίες είναι σήμερα. Η χωρητικότητά τους είναι για πάνω από 3.000 άτομα. Για να αισθανθούν οι πρόδυοι μας την ανάγκη να κτίσουν τέτοιους ναούς, μεγαλοπρεπέστατους και μάλιστα με εσωτερικό διάκοσμο / ξυλέγλυπτα, αγιογραφίες κ.λ.π/ από την Κωνσταντινούπολη, ασφαλώς πολύ πιο πριν η οικονομία του τόπου και γενικά η άνθιση, θα ήταν σε επίπεδο πολύ υψηλό.

ηέχρις ενός σημείου μπορούμε να δεχτούμε ότι την εποχή της δουλείας οι προσφορές των υπόδουλων χριστιανών ήταν γενναίες αλλά για να είναι γενναίες οι προσφορές θα πρέπει και η οικονομική κατάσταση των Σουφλιών να ήταν σε πολύ καλό επίπεδο.

Παράλληλα με αυτό το 1877 έχουμε και τα πρώτα απογραφικά στοιχεία από το Γάλλο καθηγητή του Λυκείου Γαλατά Σεράν SYNET που μας παραδίνει το Σουφλί σαν χωμόπολη με 4.680 κατοίκους σώματος το Διδυμότειχο 3.972. Για τον ίδιο χρόνο στο φάκελλο 434 της Βιβλιοθήκης της Βουλής περί Θράκης και στο Έγγραφο 40 διαβάζουμε: Σουφλί: Χωμόπολη Ελληνική 1.200 οικογένειες δύο αλληλοδιδακτικά Σχολεία έκαστον με δύο τμήματα, τρεις διδάσκαλοι με μισθό 10 χιλιάδες γρόσια έκαστος. Μαθηταί 304. Μαθήτριαι 36.

Την ίδια χρονιά η μητρόπολη Διδυμότειχο περιελάμβανε 63 χωριά και 7.486 στέφανα με 37.480 ψυχές. Τα διπλανά χωριά είχαν: Μάνδρα 2640, Δαδιά 546, Μπασκλίσε 450, Μέγα Δερβέντι 2172, Κορνοφαλιά 1260, Καρά Μπεγλί 672, Κιουπλί 1770, Γιάννουσεν 1164 και Μικρό Δερβέντι 378.

Στην έκθεση του 1884 αναφέρεται: Σουφλί: Ελληνικά οικογένεια 1351 Μία αστική σχολή, 460 μαθηταί, 5 διδάσκαλοι 220 λίραι δαπάναι. Εν παρθεναγωγείον. Μία διδασκαλίσσα, 200 μαθήτριαι. Δαπάναι 50 λίραι. Εν Νηπιαγωγείον, μία διδασκαλίσσα, δαπάναι 40 λίραι.

Η κατάσταση αυτή δύναται με στοιχεία πλέον παρουσιάζεται για το 1877 δια μας επιτρέπει να παραδεχτούμε πως η ακμή της πόλης αρχίζει από το 1875 και μετέπειτα. Ένας ελληνικός πληθυσμός από 4.860 ψυχές ήταν για την εποχή πληθυσμός μιας πόλης κι δχι χωριού. Την ίδια χρονιά οι άλλες πόλεις είχαν: Δεδέαγάτε/δεν ωπάρχουν στοιχεία/, Διδυμότειχο 3.972, Φέρραι 880, Γκεουμουλτζίνα/Κομοτηνή 2.700, Σάνθη 2.160 και οι απέναντι πόλεις: Ανδριανούπολη 24.450, Σαράντα Εκκλησιές 9.000, Καλλίπολη 4.000, Βιζένη 3.000 Άινος 4.000, Ραιδεστός 6.000. Χωρίς βέβαια να γνωρίζουμε αν τα συνοικεῖα αυτά του Γάλλου SYNET είναι πραγματικά και αντικειμενικά, γνωρίζουμε δμως ότι αφορούν μόνο το ελληνικό στοιχείο των πόλεων.

Η γενέτειρά μας επομένως ήταν κατά την εποχή εκείνη μια από τις πιο ανθούσες σε ελληνισμό πόλεις της Θράκης. Κι αν ληφθεί υπόψιν πως το Σουφλί πάντοτε είχε καθαρό ελληνικό πληθυσμό/χωρίς ξένα στοιχεία: αλβανές φωνους, βουλγαρόφωνους κ.λ.π/ αντιλαμβάνεται κανείς την υπεροχή του τόπου μας και την ακμή του γενικά. Επομένως δεν αρχίζει η ακμή της πόλης από την εγκατάσταση του σιδηροδρομικού σταθμού, αλλά προϋπήρξε.

Το υφηλό οικονομικό επίπεδο των κατοίκων ήταν το υπόβαθρο για την πνευματική και γενικά δλ̄η την ακμή της πόλης.

Γεννάται δμως το ερώτημα: Πού οφείλεται η οικονομική άνθηση στην εποχή εκείνη; Κατά μέγα μέρος στην ανάπτυξη της αμπελουργίας. Ας μη φανεί παράξενο. Η αμπελουργία προηγήθηκε της σηροτροφίας. Όλες οι εκτάσεις πάνω από τη γραμμή ήταν απέραντοι αμπελώνες. Τα Σουφλιώτικα κρασιά φημισμένα και τότε δύναται και σήμερα εμπορεύονταν μέχρι το Μπορντώ της Γαλλίας. Τα μεγάλα καντάρια στα σημεία εξόδου της πόλεως/ από Βορρά, στη Δύση και πρὸς Νότο/τα θυμούντας οι γεροντότεροι. Ζύγιζαν με τις πλάστιγ γες αυτές τον καρπό. Έρχονταν οι Γάλλοι αντιπρόσωποι να δοκιμάσουν, να γευτούν, να διαλέξουν, να προμηθευτούν. Η τέχνη νά κάνουν οι αμπελουργοί μας καλό κρασί είναι από εκείνη την εποχή γνωστή. Το ότι δε η αμπελουργία ήταν σε πλήρη ανάπτυξη φαίνεται και από τα σχολικά μητρώα μαθητών /του 1880/ δύο στα επαγγέλματα των γονέων πλεονάζουν οι αμπελουργοί. Άλλοι οι γεωργοί άλλοι οι αμπελουργοί. Μια τέτοια επικοινωνία έστω και εμπορική αντιλαμβάνεται κανείς ότι είχε γενικότερες επιπτώσεις στην όλη

Στο σημείο αυτό ο νους μας δημιουργεί της εξής σκέψη: Οι θράκες στουι μακρινούς χρόνους ήταν λάτρεις του Θεού της αμπέλου του Διονύσου. Οι πλαγιές της Ροδόπης θα πρέπει να ήταν κατάφυτες από κλήματα που έδιναν κατάχυμους καρπούς. Οι πλαγιές μας, τα υφώματα της δυτικής περιοχής είναι πρόδοδες της οροσειράς της Ροδόπης. Μήπως η αμπελουργία είναι κατάλοιπη της μακρινής εποχής;

Σιγά σιγά... αργότερα άρχισε να διαδίδεται και η σηροτροφία. Με την καλλιέργεια των πεδινών εκτάσεων άρχισε η εκτροφή των κουκουλιών. Η σιροτροφία δεν ήταν μόνο απασχόληση των σηροτρόφων-γεωργών. Ήταν συμπληρωματική απασχόληση και δλων των οικογενειαρχών. Γιατί η χρονική περίοδος της εκτροφής των κουκουλιών ήταν περιορισμένη. Εκεί δύνατος που η πόλη παρουσίαζε διαφορετική δύνη ήταν στην πώληση του προϊόντος. Στα πρώτα χρόνια τα κουκούλια τα μετέφεραν προς πώληση οι πρόγονοί μας με γαύδοι ράβια και κάρα στην Ανδριανούπολη. Αργότερα έγινε η κουκουλοαγορά στο Σουφλί. Κουκουλέμποροι από κάθε κατεύθυνση έρχονταν στο Σουφλί να προλάβουν τα καλύτερα "μαξούλια". Και ο παράς και μάλιστα χρυσός έπεφτε στη πόλη αρκετός. Η σηροτροφία την εποχή εκείνη ήταν τουλάχιστον 15/πλάσια από την τελευταία εποχή καλλιέργειας των κουκουλιών. Τα κάρα κουβαλούσαν ασταμάνητα, οι "γιαπραχτσήδες" έκοβαν τα φύλλα ολημερίς, το δε κλάδισμα ή τάξιμα ήταν δχι απλώς ωράριο αλλά συνεχές 24ωρο. Υπήρχαν σπίτια που φύλαγαν/έτρεφαν/ και είκοσι κουτιά. Δε πολλές σάλες και κελάρια υπήρχα μόνιμα "κρεββάτια" κουκουλιών. Σιγά σιγά η ανεκτυγμένη σηροτροφία οδήγησε στην ανέγερση και των εργοστασίων τα οποία απασχολούσαν αρκετούς εργάτες και εργάτριες. Τα μεταξωτά, τα φημισμένα μεταξωτά του Σουφλίου έφτυαν στις μεγαλουπόλεις/Προβολή/Αθήνα κ.λ.π./ και έκαναν γνωστή τη γενέτειρά μας σ' ανατολή και δύση.

Παράλληλα με τα προηγούμενα πρέπει να σημειώσουμε και τα εξής: Οι εκτάσεις της γενέτειράς μας την εποχή εκείνη δεν ήταν οι λιγοστές που έχουμε σήμερα. Πέρα "απ' τουν απλύν τουν πόταμου" πέρα απ' τα νερά του Έρου οι απέραντες πεδινές εκτάσεις ήταν κτήματα των προγόνων μας. 6.000 στρέμματα έχασε η πόλη το 1922 με τη νέα οριοθέτηση με βάση τη συνθήκη της Λωζάνης. Οι στρεμματικές εκείνες εκτάσεις ήταν η γη της επαγγελίας για την πόλη. Σήμερα μένει ο καημός πως εκείνη η γη των πατέρων μας βρίσκεται σε ξένα χέρια. Πράγματι. Το 1922 δεν ήταν μόνο έτος της μικρασιατικής καταστροφής αλλά και έτος καταστροφής της οικονομικής μας υποδομής.

Οι γέροντες πριν από μερικά χρόνια θυμούνταν την εποχή που με τα "κακιά" περνούσαν απέναντι στα χωράφια που ήταν δικά μας. Ας ελπίζουμε ή μάλλον ας το μεταδώσουμε στα παιδιά μας ώστε τα εδάφη εκείνα "πάλι με χρόνους με καιρούς πάλι δικά μας θάναι".

Πέρα δύναται απ' αυτό δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε κι έναν άλλο βασικό παράγοντα. Το δαιμόνιο πνεύμα του Σουφλιώτη. Ο Σουφλιώτης δεν είναι μοιρολάτρης, ούτε οκυηρός, ούτε πνευματικά καθυστερημένος. Απεναντίας μάλιστα. Είναι πανέξυπνος, δουλευτής ασταμάτητος, νοικοκύρης πραγματικός. Ποτέ δεν αρκείται στα τωρινά. Θλέπει μακριά. Δεν ησυχάζει αν δεν εξασφαλίσει όσα του χρειάζονται. Καταπιάνεται με το κάθε τι. Οικονόμος, πολλές φορές πέρα απ' το επιτρεπτό δριο. Αποταμιευτής και δημιουργικός που μπορεί να προβληθεί για παράδειγμα.

Όλη αυτή η φυχοσύνθεση των κράτησε ξένο ολότελα προς το ανατολιτικό /ραχατλίδικο/πνεύμα του κατακτητή. Έκανε ώστε το φτωχό σε εκτάσεις Σουλί να βρίσκεται από οικονομική άποφη στην πρώτη γραμμή σε σύγκριση με άλλους τόπους. Αυτό το δαιμόνιο πνεύμα που ίσως ασυνείδητα οδήγησε πολ-

λές φορές τους Σουφλιώτες να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες οπωσδήποτε συνέτι
νε κατά πολύ στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Αυτό το πνεύμα θρευ-
μένο τις πιο πολλές φορές με λιτότητα και φτώχεια έκανε και στους και-
ρούς μας να εγκατασταθούν πολλοί συμπατριώτες μας και σ' άλλες πόλεις
και να ριζώσουν με τρόπο που να κρατούν κι εκεί την οικονομία του τό-
που στα χέρια τους.

Η πόλη μας ήταν το εμπορικό κέντρο διης της περιοχής που απλωνότα-
πολύ βαθιά πέρα από τον Έβρο. 'Όλοι οι πληθυσμοί των απέναντι χωριών
έρχονταν στο "παζάρ'" του Σουφλίου. 'Όλα τα προϊόντα συγκεντρώνονταν εδώ
'Όλη η εμπορική κίνηση ξεκινούσε από τη γενέτειρά μας. 'Όλα αυτά ήταν
βασικοί παράγοντες στην οικονομία του τόπου. 'Έμεινε ξακουστή η εμπορο-
πανήγυρη του Σουφλίου που κρατούσε πάνω από 10 ημέρες, κι έπιανε απ' το
σημερινό σταθμό μέχρι το Ειρηθοδικείο, κι απ' την Πλατεία Πασχάλη Νά-
νου/Γιλαδαριά/ μέχρι τα παλιά δημοτικά σφαγεία. Συγκέντρωνε κόσμο και
από την Πρόσα και τη Διμήρη ακόμα.

Ο αείμνηστος εκπαιδευτικός της πόλης μας Χρήστος Παπασταματίου-Μπα-
μπαλίτης που τόσες σελίδες με λαογραφικά μας έθιμα άφησε σε τόμους της
Εταιρείας Θρακικών Ηλετών δίνει λεπτομερή περιγραφή της εμποροπανήγυρη
που για τους παλιούς ήταν κάτι σαν τη διεθνή έκθεση Θεσ/νίκης. Γινόταν
στο πρώτο 15/ήμερο του Μαΐου. 'Όχι δύως για το παζάρεμα των υπομονετι-
κών τετραπόδων που πλεδνάζαν παλαιότερα στην πόλη μας αλλά έμεινε σαν
συνέχεια από το θρησκευτικό πανηγύρι του Αγίου Χριστοφόρου που γινόταν
τα πολύ παλιά χρόνια στο Σουφλί. Ο ναός του Αγίου που κτίστηκε στην πόλη
μας στο δνομά του βρίσκονταν στην ίδια θέση που υφώνεται σήμερα ο ναός
του Αγίου Γεωργίου. Ο Άγιος γιόρταζε στις 9 Μαΐου. Τότε γινόταν πανήγι-
ρη του ναού με μικροεμπορική κίνηση στην αρχή και μάλιστα μπροστά στο
χώρο του ναού μέχρι την πλάτανόφυτη /τότε/ πλατεία Μεσοχωρίου. Αργότερος
η πανήγυρη εκείνη απέκτησε μεγαλύτερη κίνηση και μεταφέρθηκε στο μεγάλο
χώρο που αναφέραμε πιο πάνω.

Από τότε μάλιστα που στη θέση του Αγίου Χριστοφόρου υφώθηκε ο ναός
του Αγίου Γεωργίου η πανήγυρη χάνοντας το θρησκευτικό περιεχόμενο του
εορτασμού έμεινε καθαρή εμποροπανήγυρη, πολυήμερη, πολυάνθρωπη, ονομαστή
σ' ολόκληρη την περιοχή. Από το 1922 η πανήγυρη εκείνη άρχισε σιγά σιγά
να σβήνει ως που πριν μερικά χρόνια έσβησε πια κι έμεινε ανάμνηση νοσ-
ταλγική ιδιαίτερα στους μεγαλυτέρους που ζούσαν πριν 50 χρόνια.

Σε ένα λοιπόν τέτοιο οικονομικό υπόβαθρο ήταν επόμενο να στηριχτεί
μια πνευματική και κοινωνική άνθηση πρωτοποριακή για την περιοχή.

Στα χρόνια της ταυρκοκρατίας είναι γνωστό δτι σε πολύ λίγα μέρη λει-
τουργούσαν σχολεία. Ιδιαίτερα λειτουργούσαν σε μέρη απόμακρα από την
πόλη και μάλιστα με τις φροντίδες συντεχνισμών ή συντεχνιών διπάς επίση
και πολλών εκκλησιαστικών αρχόντων.

Στην πόλη μας ούτε συντεχνιακή πρωτοβουλία ήταν εκείνη που φρόντισε
για τη μόρφωση των παιδιών ούτε πρωτοβουλία θρησκευτικών αρχόντων. Βέ-
βαια υπήρξαν λειτουργούσαν σχολεία δάσκαλοι υπόπτειοι και ξένοι που πρόσφεραν τις υπηρε-
σίες τους για την μόρφωση των νέων. Η πρωτοβουλία για τη μόρφωση των
νέων και την οργάνωση σχολείων διπάς και γενικά για την πνευματική ανάπτ-
ξη του τόπου ανήκει στη δημογεροντία και σ' άλλους τους κατοίκους οι ο-
ποίοι πολύ νωρίς είδαν δτι τα γράμματα ήταν εκείνα που θα κρατούσαν
άσβηση τη φλόγα του ελληνισμού στις καρδιές των σκλάβων. Σημασία έχει
και τούτο: Την πνευματική ανάπτυξη δεν την είδαν σαν ξηρή μετάδοση γνώ-

σεων αλλά γενικώτερα. Με μουσικές, με θέατρα, με γιορτές, με αγώνες κ.λ. φρόντισαν για την καλλιέργεια του νου και τη γενική μορφωση των παιδιών του τόπου. Το σπουδαιότερο στον τομέα αυτόν δεν είναι η εθελοντική προσφορά για την ανέγερση κτιρίων που και σήμερα ακόμα υφώνονται και θυμίζουν σ' δλους τα περασμένα μεγαλεία, ούτε η εισφορά για την κάλυψη των εξδόνων των σχολείων γενικά. Άλλα κάτι τελείως άλλο, τελείως πρωτοποριακή για την εποχή δηλ. η φροντίδα για τη μορφωση δχθ μόνο αγοριών αλλά και κοριτσιών και νηπίων ακόμη.

Στους χρόνους της τουρκοκρατίας σ' αλλούς τόπους η γνωστικά ήταν ολότελα κλεισμένη στο γυναικωνίτη της. Αφού και στις εκκλησίες οι γυναικωνίτες ήταν κλεισμένοι με πλέγματα που χώριζαν και το βλέμμα ακόμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στα χρόνια εκείνα το Σουφλί φρόντισε και για τη μορφωση της γυναικών και έκτισε με τη βοήθεια των κατοίκων της πόλης Παρθεναγωγείο. Υπάρχουν στοιχεία των μαθητριών που φοίτησαν στο Παρθεναγωγείο κάτω από την ανυπότακτη επίβλεψη της παρθεναγωγού Στ. Απόστολου και μάλιστα στα σχολικά έτη 1889 έως 1900 πολύ πριν ανεγερθεί το σημερινό κτίριο που στέγασε το Α'. Δημ. Σχολείο που προοριζόταν για παρθεναγωγείο. Παράλληλα με τη μορφωση των γυναικών φρόντισαν και για τη μορφωση των νηπίων.

Σήμερα η μορφωση των γυναικών και των νηπίων φαίνεται κάτι το συνηθισμένο. Για την εποχή όμως εκείνη ήταν κάτι το πρωτοποριακό.

Πέρα απ' αυτά ο αριθμός των μαθητών φανερώνει και τη γενική θέληση για μορφωση. π.χ. Στα 1877 υπήρξαν 304 μαθητές. Στα 1878 υπήρξαν δύο Δημοτικά Σχολεία, μια ελληνική σχολή /ανώτερης στάθμης/. Την ίδια εποχή σύμφωνα με τό έγγραφο αριθ. 10 /φάκελλος Βουλής/ υπήρξαν δύο δημοτικά σχολεία, μια ελληνική σχολή, ένα παρθεναγωγείο κι ένα νηπιοτροφείο με 100 νήπια. Για το 1884 οι μαθητές ήταν 700. Για τον ίδιο χρόνο μια άλλη έκθεση στην Ανατολική Επιθεώρηση Αθηνών αναφέρει δύο στην πόλη μας υπήρξαν: Μιά Αστική σχολή με 460 μαθητές και 5 δασκάλους, ένα παρθεναγωγείο με 200 μαθήτριες κι ένα νηπιαγωγείο με 100 νήπια.

Οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί για την προθυμία των προγόνων μας στη μορφωση. Όσον αφορά δε το είδος των γνώσεων που έπαιρναν οι νέοι στα σχολεία και γενικά τα μορφωτικά μέσα /μαθήματα/ με τα οποία επιδίωκαν την καλλιέργεια του νοού. Είναι αρκετό να αναφέρει κανείς δύτι στα 1877 στην Γ' τάξη διδάσκονταν: Πλουτάρχου "περὶ παιδῶν αγωγῆς" και "Παράλληλοι Βίοι", /Θεμιστοκλής κ.λ.π./ Ισοκράτους "παραινέσεις προς Δημόνικον και Φίλιπον. Προσθέστε σ' αυτά και τη διδασκαλία δύο ξένων γλωσσών: Της Γαλλικής και της Τουρκικής.

Πολλοί νέοι συνέχιζαν τις σπουδές τους στη μεγάλη σχολή της Ανδριανού πόλης απ' όπου έβγαιναν δάσκαλοι έτοιμοι να μεταδώσουν τα ελληνικά γράμματα νέους της πόλης μας και αλλού.

Τα σχολεία είχαν συνεχή επαφή με την Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα Κων/ πόλεως και ζητούσαν από κεί δασκάλους μορφωμένους οι οποίοι βέβαια πέρα από τα διδακτικά τους καθήκοντα είχαν και ιδιαίτερες εθνικές αποστολές στους δύσκολους εκείνους καιρούς. Πολλοί από τους δασκάλους εκείνους ποτ διακρίνονταν για την έφεσή τους στην αυτομόρφωση και την ιδιαίτερη ενασχ λησή τους με τις επιστήμες συνέχισαν τις σπουδές τους και εξελίχθηκαν σε Καθηγητές Πανεπιστημίου, Ακαδημαϊκούς κ.λ.π./Κυριακίδης, Μέγας, Βουρβέρης κ.λ.π/.

Στο υπ' αριθ. 39 έγγραφο του 1877 αναφέρεται: Σουφλίον: 'Εν ελληνικό Σχολείον μικτόν. Μαθηταί 198, μαθήτριαι 122. Εν αλληλοδιδακτικόν, εις δι δάσκαλος, μισθός 2.500 γρόσια. Μαθήματα: Διάγνωσις, γραφή καὶ τα τέσσα ρα πάθη / πράξεις / της - αριθμητικής.

Στο υπ' αριθ. 37 έγγραφο της 17 Μαρτίου 1884 αναφέρεται: Οι πρόκριτοι του Α Σουφλίου ζητούν δια του Μητροπολίτιν Δεδυμοτείχου από την Φιλανθρ πική Εκπαίδευτική Διελφότηταν αποστέλλει δια το έτος 1884-1885 δυο κα λούς διδασκάλους προς διοργάνωσιν της αστικής σχολής. Υπάρχουν 500 μαθ ταί εάν ενισχυθεί η Εκπαίδευσις οι μαθηταί θα ανέλθουν εις 700. Η εφο ρεία ανεγνώρισε το Νηπιαγωγείον, σκέπτεται δε προσεχώς να εκδώσει λα χείον δια την ανέγερσιν του κτιρίου προς εγκατάστασιν του Παρθεναγωγε ου καὶ του Νηπιαγωγείου.

Δύο εκθέσεις που δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα "ΑΓΩΝ" των Αθηνών ανα φέρουν το Σουφλί με 9.000 κατοίκους 'Ελληνες καὶ η δεύτερη με 10.000 κατοίκους Έλληνες.

'Ενας ἄλλος μορφωτικός τομέας στον οποίο επιδόθηκαν πολύ νωρίς οι πρ γονός μας ήταν η Μουσική. Οχι με την έννοια των απλών ενασχολήσεων μι τραγούδια αλλά μουσική ενόργανη, ευρωπαϊκή καὶ κλασσική ακδημη.

Σε πολλούς ήταν γνωστό δια στα 1908 διαν ο τότε πρωθυπουργός της Ελλάδος πέρασε από το Σουφλί επιστρέφοντας με το σιδηροδρόμο από την Κων/πολη τον υποδέχτηκαν στο σταθμό η φιλαρμονική της πόλης μας με δι δργανα. Ο πρωθυπουργός βλέποντας τη φιλαρμονική εκείνη διώς καὶ το φρ δνημα καὶ τις εκδηλώσεις του πλήθους ανέκραξε: ΣΙΟΥΤΣΟΥΚ ΓΙΟΥΝΑΝ /Μικρή Ελλάδα/. 'Ηταν πράγματα μια μικρή Ελλάδα τότε η πόλη μας με ξεχωριστή πνευματική λάμψη καὶ ακτινοβολία. Η μουσική της οποίας η ιστορία θα απι τελέσει ξεχωριστό κεφάλαιο συνεχίστηκε πολύ αργότερα με τον δάσκαλο Κων/νο Βογιατζή καὶ τελευταία με τον Αριστ. Χριστοφόρου.

Πολύ νωρίς οι πρόγονοί μας έδειξαν καὶ την αγάπη τους για το θέατρο Πέρα από τα έργα που οι ίδιοι ερασιτεχνικά ανέβαζαν στη σκηνή του Σχο λείου, ενσαρκώνοντας πολλούς ήρωες θεατρικών συγγραφέων, καλούσαν καὶ θιάσους της εποχής από την πρωτεύουσα του Ελληνικού κράτους την Αθήνα.

Το 1905 κατά την αφήγηση του αειμνήστου δασκάλου μας Δ. Σεΐτανδη στο Σουφλί ήρθε ο θίασος του κορυφαίου έπειτα ηθοποιού Αιμ. Βεάκη καὶ επί 3 μήνες παρουσίαζε στο θεατρόφιλο κοινό της πόλης μας διάφορα έργ

Την ίδια περίοδο εποχή ένα τσίρκο με 60 μέλη είχε εγκατασταθεί στο χώρο που σήμερα βρίσκεται το οικόπεδο των κληρονόμων του δικηγόρου Τιό κα καὶ επί μήνα καὶ πλέον η προσέλευση θεατών από απόσταση 60 περίου χιλιομέτρων μαρτυρεῖ δια το Σουφλί ήταν κέντρο για κάθε κίνηση.

'Όλα αυτά μαρτυρούν με τον καλύτερο τρόπο πως πράγματι την περίοδο 1850-1910 στο Σουφλί παρατηρείται μια άνθηση που έδωσε στη γενέτειρά μας ένα δνομα ζηλεύοντό, ξακουστό, ονομαστό στην ολόγυρα περιοχή.

Παράλληλα με την οικονομική άνθηση θα πρέπει για σημειώσουμε λίγα λόγια για την κοινωνική καὶ πολιτιστική γενικά εξέλιξη του τόπου μας στα χρόνια εκείνα.

Σήμερα εύκολα σχηματίζει κανείς τη γνώμη για την εποχή εκείνη δια τη σύνθεση της κοινωνίας του τόπου μας θα ήταν καθαρά γεωργοκτηνοτροφική. 'Άν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας καὶ τις εκτάσεις των μωρεώνων για τη ση ροτροφία, εύκολα καταλήγει κανείς σε ένα τέτοιο συμπέρασμα. Καὶ διώς εδ ακριβώς είναι το αξιοπερίεργο. Σε καταλόγους σχολικούς των ετών 1889- 1900 καὶ που αναγράφεται το επάγγελμα των γονέων των μαθητών υπάρχει ένα πλήθος επαγγελμάτων που μαρτυρεῖ δια το Σουφλί δεν στήριζε την οι

κονομία του στη γεωργία κυρίως. Σε 120 γονείς σε μια κατάσταση μόνο 10 αναγράφονται με το επάγγελμα του γεωργού και 10 με το επέγγελμα του αμ πελουργού. Τα υπόλοιπα επαγγέλματα είναι καθαρώς βιοτεχνικά και εμπορικά. Επομένως η βιοτεχνία οικιακής μορφής και το εμπόριο ήταν οι βάσεις της οικονομίας μας και οι περισσότεροι κάτοικοι ήταν επαγγελματοβιοτέχνες. Οπωδήποτε αυτοί άθησαν τα παιδιά τους σε ασχολίες δχι γεωργοκτηνοτροφικές. Αυτοί οι επαγγελματοβιοτέχνες φρόντισαν για τη μόρφωση των παιδιών, διδρυσαν σχολεία, πλήρωσαν δασκάλους, οργάνωσαν βιβλιοθήκες, μορφωτικούς συλλόγους, μουσικές κ.λ.π.

Και η σηροτροφία; Η σηροτροφία για την εποχή εκείνη δεν ήταν η πρώτη πηγή. Δεν ήταν και πολύ διαδεδομένη ούτε και αποτελούσε την μοναδική απασχόληση των προγόνων μας. Η αμπελουργία ήταν πολύ πιο διαδεδομένη. Η απασχόληση στη σηροτροφία που δεν απαιτεί και μακρύ χρονικό διάστημα /δίμηνο διάστημα είναι αρκετό/ ήταν περισσότερο συμπληρωματική. Και δχι μόνο από γεωργούς αλλά και από εμπόρους, από επαγγελματίες, από εργάτες κ.λ.π. Το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου απασχολούσε πολλούς, την υπόλοιπη διάσημη περίοδο οι κάτοικοι είχαν άλλες απασχολήσεις.

Κρίνουμε σκόπιμο στην ακοή της πόλης να αναφέρουμε την περιγραφή της μεγάλης εμποροπανήγυρης που γινόταν στην πόλη μας τον μήνα Μάϊο. Η εμποροπανήγυρη αυτή, πολυήμερη, έμεινε ονομαστή αφού και σε Ιστορικά βιβλία αναφέρεται γιαυτήν σχετικά/Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, εκδοτικής Αθηνών/. Η περιγραφή δημοσιεύτηκε από τὸν εκπ/κό μας Χρήστο Ναπασταματίοι Μπαμπαλίτη στον 37ο τόμο των Θρακιών.

"Μάϊος του 1875. Το πανηγύρη το Σουφλίωτικο βρίσκεται στο ζενέθ του. Οι διάφοροι κανηγυριώτες έχουν φτάσει από τα διάφορα μέρη της Θράκης και της Μ. Ασίας οκτώ μέρες πριν να φτάσει η 9η Μαΐου η ημέρα ενάρξεως του πανηγυριού. Βιάζονται να προλάβουν το καλύτερο μέρος της αγοράς, όταν στήσουν την παράγκα, το περίπτερό ή το σουργκί και να αραδιάσουν τα εμπορεύματά τους. Και τι είδους εμπορεύματα δεν εύρισκε κανείς. Σε μια σειρά ήταν τα εμπορικά της Προύσας και του Εσκί-Σεχίρ, δύο πουλούσαν ματάδες, πρεδνια, θερμόμετρα, φακούς και πολλά άλλα σχετικά με τη σηροτροφία. Σε άλλη σειρά τα εμπορικά της Πόλης δύο πλεδναζαν τα υφάσματα: ατλάντια κλαδωτά, βελούδα, μαγλίκες, τσεμπέρια, λαχόρια, κασμήρια, δαμάσκες κ.λ.π.

Σε άλλη πάλι σειρά οι παράγκες της Ανδριανούπολης με τα μπακιρικά σκεύη τα μπρούντες ή ξύλινα γουδιά, τα σιδεροσίνια, τους ταβάδες, του τεντερέδες, τα παντός είδους νοικοκυρικά. Παρέκει οι παράγκες του Διδυμοτείχου με σκαλωμένα μέσα παπούτσια και παντόφλες ραφτές ή καρφωτές, ανδρικές γυναικείες ή παιδικές. Και πιο κάτω τα σουργκιά της Σμύρνης, της Καλλίπολης, της Ηακράς Γέφυρας, των Σαράντα Εκκλησιών, της Φιλιππούπολης ή της Λίνου, της Μαρώνειας, της Ζάνθης.

Άλλα και οι Σουφλιώτες έμποροι έβγαζαν και αυτοί κι εξέθεταν τα εμπορεύματά τους τα σπουδαιότερα που ήταν εκλεκτά σιτηρά σε σακιά ή στιβες απ' την Ανατ. Θράκη, το Κιουπλί, το Εντέκιδι και τ' άλλα χωριά. Δίπλα τα καρπούζια, τα πεπόνια, τα γαλακτερά, τα πουλερικά. Πιο πάνω τα λαχανικά, τα κρεμμύδια, τα σκόρδα. Πιο πέρα τα μαλλιά, και τα βαμβάκια στη σειρά. Και προ παντός τα περίφημα γαλακτερά της Ανατ. Θράκης: οι μυζήθρες, το κισκί, το νόρι, το κατέκι, το τσιτακίσιο γιαούρτι, και ιδιαίτερα ο χαλβάς.

Σε ανοικτούς χώρους ανοιγμένες πελώριες ομπρέλλες γαρνιρισμένες ολόγυρα με κόκκινα φεστόνια. Πάνω σε τραπέζια μεγάλες γιάλες γεμάτες λεμονιδαρικών μεσαριών, άσπρη, κίτρινη πάντα παγωμένη. Η φωνή του πωλητή ξεχώριζε μέσα στο πλήθος: "Δεμονάτατης... μπούζ' λεμονάτα μπούζ!".

Και με το μικρό γυάλινο σωλήνα σαν οινήρηση που το πάνω μέρος έκλειψε με το "μπάσπαρμάκ'" άδειαζε το υγρό στα ποτήρια.

Πιο ηέρα οι "πιανκουτσίδιες" μπροστά σε ξύλινο στρογγυλό ταμπλά με τι βελόνα στη μέση σαν πυξίδα γύριζε ιλιγγιωδώς πάνω σε αραδιασμένα γύρω γύρω λουκούμια, καρφίτσες, τσιμπούκια και άλλα δώρα.

Μπροστά στα καφενεία ταχυδακτυλουργοί, μάγοι, καθισμένοι σε δέρματα τίγρεων άπλωναν τραπουλόχαρφα κι επικαλούνταν τα πνεύματα να κατεβούν πουν τις ευχές των ανθρώπων.

Στον κάμπο τα αμάξια και τα ζώα. Κοπάδια ολόκληρα από ζώα που πουλιούνταν. Στα παλιά χρόνια πουλιούνταν και άνθρωποι. Τα νταούλια κι οι ζουρνάδες έδιναν κέφε στους "τσιαμπάσηδες" και σφράγιζαν τη συμφωνία τη αγοροπλησίας. Σε ευρύχωρα μέρη τα διάφορα "τζιαμπάζια" δημιούργησαν τα έλεγες τα λαδιά, τα θεάματα. Καβαλάρηδες, σχοινοβάτες, παλαιστές κ.λ.π. Ακόμα κινητή θηριοτροφεία με λιοντάρια, τίγρεις, φίδια, άγρια θηρία μέσα σε κλούβες και άλλα θεάματα.

Χιλιάδες άνθρωποι από διάφορα τα μέρη της γής συνωθούνταν στους δρόμους και προπαντός στην αγορά. Προγραμμάτιζε ο καθένας από καιρό το θα αγοράσει από το πανηγύρι. Μεγάλη πολύ μεγάλη η κίνηση. Οκτώ μέρες κρατούσε η προετοιμασία κι άλλες οκτώ το πανηγύρι με την ανταλλαγή και την πνώληση των εμπορευμάτων. Σαυτήν την ανθρωποθάλασσα δεν έλειπαν και οι χασομέρτες που πήγαιναν να διασκεδάσουν.

Σήμερα αυτό το πανηγύρι έμεινε σαν ανάμνηση και μόνο.

Η κοινωνική ζωή της πόλης μας παρουσίαζε ιδιαίτερη ένταση το φθινόπωρο και το χειμώνα. Τότε οι χοροί, οι συγκεντρώσεις, τα ωνυχτέρια, τα πανγύρια, οι επισκέψεις κ.λ.π. Τότε και τα θέατρα, οι παραστάσεις, οι συζητήσεις, οι χορωδίες, οι συναυλίες. Η πόλη έπαιρνε δύνη διαφορετική.

"Έμοιαζε με κυψέλη. Τα κρασιά, τα τσίπουρα, τα "ριτσέλια", οι μουσταλευριές, τα πετιμέζια αλλά κι οι πουστιουρτές, τα λουκάνικα, οι παστούρμάδες, τα πέτουρα, τα "σκίσματα", τα κουσκούσια, τα ηλιασμένα τσάπουρνα κ.λ.π διάφορα αντάρτικά στην κοινωνία της πόλης δεσμούς και σχέσεις που έδειναν τους κατοίκους πιο πολύ, έφερναν τον ένα κοντά στον άλλο. Έτσι η κοινωνική εξέλιξη βρισκόταν σε πρόδο. Έτσι δέθηκαν οι άνθρωποι μεταξύ τους και με τη γενέθλια γή κι έτσι ήσας δημιουργήθηκε ο χαρακτηρισμός μας διτε έμαστε τοπικιστές. Αγαπούσαν δηλαδή πολύ τον τόπο τους και αγαπούνταν μεταξύ τους πιο πολύ από τους άλλους.

Το Σουφλί τότε παρουσίαζε μια ανοδική εξέλιξη σ' όλους τους τομείς. Αφού και πληθυσμιακά ακόμα παρουσιάζει πρόδο. Το 1877 ή πόλη αριθμούσε 4.670 κατοίκους, το 1885 ανέβηκε στους 6.750, το 1897 γίνεται 8.000 και το 1899 9.000 και το 1900 φθάνει τους 10.000. Από το 1905 πρέπει να αρχίζει μιά πτώση, γιατί το 1907 το Σουφλί αναφέρεται με 7.500. Δίγια χρόνια αργότερα ο πληθυσμός ανέρχεται κατακόρυφα. Για το 1912 έχουμε μαρτυρίες γερόντων που πριν 100 χρόνια διέπει το Σουφλί αριθμούσε 14.000 κατοίκους.

Αν συγχρίνουμε τους αριθμούς αυτούς με το σημερινό πληθυσμό γύρω στις 5.000 καταλαβαίνουμε εύκολα που είμασταν κάποτε και που είμαστε τα. Μελετώντας τέτοια στοιχεία θυμάται κανείς τους στόχους του Πολέμης "η φυχή πικρότερο αγροικά, τι έχασε, τι έχει, τι της πρέπει".

Θα πρέπει την ακμή και την άνθηση της πόλης μας που παρουσίαζε εκείνη την εποχή να τη θεωρήσουμε με τα δεδομένα εκείνης της εποχής.

Για τότε η γενέτειρά μας ήταν το πρώτο μετά την Ανδριανούπολη πνευματικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό κέντρο της περιοχής.

Να σημειώσουμε όμως και το εξής: Σε καμιά πόλη της περιοχής δεν υπήρχε αμιγής ελληνικός πληθυσμός διπάς στο Σουφλί. Και σαυτήν την Ανδριανούπολη ακόμα υπερτερούσαν οι αλλοεθνείς/Τούρκοι, Βούλγαροι κ.λ.π/.

Στη γενέτειρά μας οι 8.000 οι 10.000 οι 14.000 κάτοικοι ήταν όλοι Έλληνες. Επομένως ανθούσε εδώ ένας ελληνισμός που καλλιεργούσε τα ελληνικά γραμματα, ήταν πιστός στη χριστιανική θρησκεία και φούντωνε ολοέν το φρονημα και θέριεψε η ελπίδα δι " της λευτεριάς το φεγγοβδόλο αστέρα της αυγής το ξημέρωμα θα φέρει".

Αυτός είναι και ο λόγος που σ' αυτόν τον τόπο έμειναν οι θρακικές παραδόσεις γνήσιες, ελληνικές απόφιες. Εδώ οι χοροί και τα τραγούδια, οι γιορτές και τα πανηγύρια έμειναν καθαρά ελληνικά.

Μαυτό το πνεύμα γαλουχούσαν οι πρόδρονοί μας τα παιδιά τους. Έτσι σφρηλατήθηκε ένας αδούλωτος ελληνισμός που στα 1912 εξόντωσε στην αντίπεια διχθη τους μουσουλμάνους του ΕΝΤΙΕΚΙΟΥ και έδιωξε από τα γαιματοβαμμέ χώματα κάθε τουρκικό μέσαρμα στην αντίπειρα διχθη. Εδώ στα 1913 ο Φρυλικό ναυμάχος Κουντουριώτης με τους αξιωματικούς του Τυπάλδο και Μελά συναντούσε τους προκρίτους και συνιστούσε τον αντιβουλγαρικό αγώνα.

Που αλλού θα ενθίσκε πιο πρόσφορα μέρος αφού εδώ οι καρδιές ήταν από θητα κάστρα ελληνισμού και στάθηκαν αγέρωχα στις φοβέρες και διώξεις των φεσοφόρων.

Να γιατί δίκαια η ιστορική μας παράδοση ονόμασε τη γενέτειρά μας ΚΙΟΥΤΣΟΥΚ ΓΙΟΥΝΑΝ δηλ. Μικρή Ελλάδα. Ας αφέντευξ μέχρι το 1912 η Σουλτανική Κων/πόλη. Στις φλέβες των κατοίκων χτυπούσε ο ρυθμός της Αθήνας της πρωτεύουσας του Ελληνισμού.

Μετά το πρεξικόπημα του Βυτέκιοι ήλθε στο Σουφλί ένας Τεύρκος στη τηγές με 30 χιλιάδες στρατό με πολύ κακές διαθέσεις και θα κατέστρεψε το Σουφλί, εάν δεν πρωτεστατεύσαν οι καλοί πατριώτες προύχοντες Πασχάλης Μανέβης και Χατζηχρήστος Νταεύλας. Αυτοί κατέρριψαν να σώσουν την πόλη από την καταστροφή επιδεικνύοντας τα παράσημα που τους είχε δώσει ο Σουλτάνος Χαμίτ, διέτι πριν από χρόνια είχαν σώσει με τις βάρκες τους κατοίκους των τουρκικών χωριών κοντά στον 'Εβρο Χάντζιας/Τέρσιον/ και Τσιακιρτζή /Πυρόλιθος/ των οποίων οι κάτοικοι δε μια πλημύρα του 'Εβρου κινδύνεψαν να πνιγούν. Για το σκοπό αυτό είχαν επιτάξει την ξυλεία έλων των ξυλεμπέρων της πόλης και έκαμπαν βάρκες πολλές με τις οποίες μετέφεραν ανθρώπους και ζώα σε ασφαλές μέρος.

Σήμερα τα χωριά αυτά δεν κατοικούνται γιατί τους πρόσφυγες που είχαν εγκατασταθεί εκεί μετά την εκκένωση της Άνατ. Θρέκης, η Ελληνική Κυβέρνηση τους εγκατέστησε στο χωριό Τυχερό για να γλυτώσουν από τις επικανδυνές πλημμύρες του 'Εβρου.

Στα χρόνια από το 1900 μέχρι το 1920 στο Σουφλί συνέβησαν πάρα πολλά γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία της πόλης αλλά και τη ζωή των κατοίκων της. Η πόλη ζεύγει ακόμα κάτω από τη σκιά των Τεύρκων. Κανείς ακόμα δεν μπορούσε να αντιδράσει δυναμικά ή να σκεφτεί την απελευθέρωσή του. Ούτε ελληνικές εφημερίδες τους επέτρεπαν να διαβάζουν και αν κάποιος Τούρκος έβλεπε έναν 'Ελληνα να διαβάζει κάτι ελληνικό του έκανε αυστηρές συστάσεις να διαβάζουν μόνο τουρκικές εφημερίδες.

Στην εφημερίδα των Αθηνών "Αγών" αναφέρεται ότι το Σουφλί το 1900 είχε 10.000 κατοίκους, ενώ το 1912 είχε φτάσει τις 14.000 κατοίκους.

Η σύνθεση της κοινωνίας του Σουφλίου τότε αλλά και αργότερα ήταν επαγγελματο-βιοτεχνική και γεωργο-αποικιακή. Κύρια παραγωγική απασχόληση ήταν η αμπελουργία, η καροποιΐα και η σηροτροφία. Η σηροτροφία, αν και

Και μια και αναφερθήκαμε στο 1908 πρέπει να θυμηθούμε και να θυμηθοί οι νεώτεροι όμως εκείνη την χρονιά έγινε η επανέσταση των Νεότεροκων. 'Ητε έτος του "Χειριέτ". Από το χρόνο εκείνο και λίγο πρωτότερα άρχισαν να κυριεύνται γεγονότα τα οποία σταθηκαν αφορμή για τους Βαλκανικούς πολέμους με τους οποίους άρχισε η συρρίκνωση της Τούρκικής αυτοκρατορίας. Μέχρι το 1920 συνέβησαν πολλά και έμμεντικά γεγονότα για το Σουφλί.

Οι Βαλκανικοί πόλεμοι έφεραν το 1913 στο Σουφλί, τη Βουλγαρία. Άκη λεύθησε ο Α'. Παγκόσμιος πόλεμος και μετά το 1919 η χαραυγή της πολυποθητης μέρας. Της μέρας που έμεινε ιστορική σαν 14 Μαΐου 1920.

'Όπως αναφέραμε λοιπόν παρεπάνω το 1908 έγινε η επανάσταση των Νεότεροκων. Τι ήταν οι Νεότεροκων; "Τα οργισμένα νιέτα" της εποχής για τους Τούρκους. Οι νέοι που θαρρεῖς στο αίμα τους υπήρχαν κύτταρα ανεξαρτησίας Τι ζήτησαν; Σύνταγμα. Με όλα λέγια κατάλυση της σουλτανικής απολύταρχας. Αυτό το "επιφανειακό" τους αίτημα έκανε και τους προγόνους μας να ξεγλαστεύν. Εάνχασαν πως κάτω από τα κέκκινα φέστα τα κεψάλτα των Τούρκων ήταν ίδια.

Πριν όμως να αναφερθούμε στα γεγονότα εκείνης της εποχής θα πρέπει να ασχοληθούμε με τα γεγονότα του Μακεδονικού αγώνα τα χρόνια 1903-190

Ο αγώνας αυτός παρέλθει έτι είναι γνωστός ως Μακεδονικός στην πράγματικότητα ήταν Μακεδονοθρακικός. Γιατί αφορούσε και τη Θράκη. Πολλά παλαικάρια μας θυσιάστηκαν τότε στο βαμβό της πατρίδας.

Οι Βουλγαροί πάντοτε είχαν βλέφεις για τη Θρακομακεδονική γη. Η απεραντωσύνη του γαλανού Αιγαίου πάντοτε στάθηκε γιαυτούς ο μαγνήτης των βλέφεών τους. Γιαυτό είχαν φροντίσει να προετοιμάσουν την περιοχή -της Μακεδονίας και της Θράκης- με κομιτάτα και άλλα μέσα για τον τελικό τους στόχο.

Οι πρόγονοί μας το έβλεπαν, το ζεύσαν, το υπέμειναν και προσπαθούσαν με κάθε μέσο και τρόπο να αντισταθούν. Ολέγυρα στην πόλη μας υπήρχαν χωριά με Βουλγαρόφωνους/Γιάνιρι, Κυριακή κ.α./. Οι Βουλγαρόφωνοι εκείνοι πληθυσμοί, πράκτορες οι περισσότεροι των Βουλγαρικών υπηρεσιών, προσπαθούσαν με κάθε κτρόπο να σβήσουν τον ελληνισμό στην περιοχή μας. Πως; Καταδίδουντες στους Τούρκους που δεν έπαφαν να είναι αφέντες του τόπου κάθε κίνηση των προγόνων μας.

Παράλληλα καλλιεργούσαν με διέφορα μέσα το μίσος των Τούρκων ενάντις στους προγόνους μας και υποκινούσαν κάθε ενέργεια των δικών μας που θα έφερνε και θα διατηρούσε το μίσος ανάμεσα στους κατακτητές και τους 'Ελληνες προγόνους μας.

Την ίδια όμως εποχή η Ελληνική Κυβέρνηση των Αθηνών καθώς και το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Πόλης δεν έμειναν με σταυρωμένα τα χέρια.

Η Ελληνική κυβέρνηση ύστερα από μια χωρίς θετικό αποτέλεσμα αποστολή στην περιοχή της Θράκης, του Αξιωματικού Κονδύλη για την τόνωση του φρενήματος των υπέδουλων Θρακών, τον Μάρτιο του 1907 αποστέλλει τον Υπολοχαγό τότε του Ελληνικού Στρατού, Στ. Γενατά/τον μετέπειτα συναρχηγό της επανάστασης του 1922 με τον Η. Πλαστήρα/ που έφτασε στην Ανδριανούπολη με το φευδωνυμό Στέργιος Γρηγορίου και ανέλαβε γραφέας του Ελληνικού πρεξενέου της πόλης αυτής.

Ο Γενατάς πρετού φτάσει στην έδρα του πέρασε από την Κωνσταντινούπολη και έλαβε οδηγίες από τον 'Ελληνα τότε πρεσβευτή Γρυπέρη, καθώς και τὸν στρατιωτικό ακόλουθο της πρεσβείας Κοντογιάννη. Μόλις έφτασε στην Ανδριανούπολη παρέλαβε από τα χέρια του προξένου κλειστό φάκελλο με σχετικές οδηγίες. Τι έλεγαν οι οδηγίες: "Ν' ανυψώσετε το εθνικό φρόνημα

να έλθετε σ' επικοινωνία με την υπαιθρό, να εγκαταστήσετε πράκτορες κ.

Καί πράγματο τέτοιοι πράκτορες δεν άργησαν να εγκατασταθούν σε όλες τις κωμοπόλεις και τα μεγαλοχώρια όπως και στη γενέτειρά μας. Σε κάθε θρακικό χωριό είχε συσταθεί κι ένας μυστικός επαναστατικός πυρήνας

Την ίδια χρονιά στην Ανδριανούπολη ο Γονατέας αφού ενημερώθηκε σχετικά με μικροεπισκέψεις για την κατάσταση που επικρατούσε στην περιοχή συναντήθηκε με τους νέους βουλευτές του Ελληνικού Κράτους Δημ. Γούναρη /αργότερα πρωθυπουργό/ και Πρωτοπαπαδάκη /αργότερα Υπουργό/.

Σε σύσκεψη που έγινε στην Ανδριανούπολη με την παρουσία των παραπάνω βουλευτών όπως και άλλων περαγέντων της περιοχής /Μητροπολιτών, Πρεψυχιτών κ.λ.π./ αποφασίστηκε η ίδρυση μυστικής επαναστατικής οργάνωσης

με τον τίτλο "Πανελλήνια Οργάνωσις". Επίσης αποφασίστηκε η ανωτάτη είκηση της οργάνωσης να εδρεύει στην Αθήνα /η οποία θα ήταν άγνωστη σε κατώτατα κλιμάκια για ευνόητους λόγους/. Παρέλληλα όμως σαν δεύτερο κλιμάκιο στις πόλεις όπως η Ανδριανούπολη, η Άλεξανδρούπολη/Δεδέ-Αγάτη, η Κομοτηνή /Γκιουμουλτζίνα/, Ξάνθη κ.λ.π. θα υπήρχε ανώτερο κέντρο που θα μεριμνούσε και θα διεύθυνε τον αγώνα. Τρίτο κλιμάκιο θα ήταν τα "Κέντρα" που θα αποτελούνταν από επιτροπές κατοίκων πόλεων και μεγάλων χωριών.

Τέτοιο κέντρο συγκροτήθηκε και στο Σευφλί με την επωνυμία "Ένωσις Πρόοδος" και μέλη του σύμφωνα με αφηγήσεις παλαιότερων θα πρέπει να ήταν μεταξύ άλλων: ο γέρος Σταματάκης, ο γιατρός Λεφάκης/γαμπρός του πρηγούμενου/, ο γιος Σταματάκης, ο Δημ. Γλύντρας, ο Χατζηθανάσης, ο Πελαργίδης, ο Γ. Μπρίκας κ.α..

Οι δύο βουλευτές με την αναχώρησή τους για την Αθήνα, ανέλαβαν να κατατερπίσουν την κυβέρνηση για την ανάγκη αποστολής πολεμικού υλικού για την κατέρτιση και εξοπλισμό αντάρτικων ομάδων /κομιτάτων/.

Το 1908, πάντοτε πριν από τον Χειριέτη, ο Γονατέας επισκέφτηκε τα πρεξενεία Δεδέ-Αγάτης, Γκιουμουλτζίνας και Ξάνθης καθώς και το Σευφλί όπου ήλθε σε επαφή με τα μέλη του "Κέντρου". Η συνάντηση έγινε στο παντπωλείο του Αποστολεύμη εκεί όπου αργότερα ήταν το βαφείο και καθαριστήριο του Γ. Σακελλαρίδη. Πολύ πιο πρίν είχαμε και επισκέψεις στην πόλη με του πρεξένου του Δεδέ-Αγάτης "Ιωνα Δραγούμη του κουνιάδου του Παύλου Με-

"Ετσι άρχισε μια εθνική κίνηση σ' έλη τη Θράκη. Δεν έμεινε χωριό που μην ήταν οργανωμένο στην Πανελλήνια Οργάνωση. Τότε συγκροτήθηκε και το πρώτο αντάρτικο σώμα στην περιοχή μας, το περίφημο κομιτάτο. Πολλά ουρέματα που μετείχαν σαυτό είναι γνωστά: Λέλας, Δεμερτζής, Μέρμηγκας, Παπαλιάς, Τζιντζής, Βράνης, Ούτσιος κ.α.

Σαν αρχηγός του κομιτάτου φερόταν ο Λέλας, πατέρας του Παύλου Λέλα Κατά μαρτυρία του ιδίου ήταν αργότερα το 1919 έφτασε στο Σευφλί ο στρατηγός Μαζαρέκης, επέδωσε στη χήρα του Λέλα τον επίτιμο διορισμό του ανδρός της σαν αρχηγού. Ιθύνων νεύς όμως άλης της εθνικής κίνησης, ήταν κατά γενική ομολογία ο γιατρός Λεφάκης, ο οποίος ήταν και σύνδεσμος το Κομιτάτου με την Αθήνα. Το ρόλο του γιατρού Λεφάκη γνώριζε μόνο ο Λέλα.

Ο εξοπλισμός όμως και ο εφοδιασμός, δεν ήταν και τόσο εύκολος.

Εντών μεταξύ για θικεγενειακούς λόγους ανωτέρας βίας ο Γονατέας έφυγε για την Αθήνα. Εκεί όμως δεν αμέλησε τις υποχρεώσεις του. Πρώτη τη μέριμνα η αποστολή όπλων για τους αντάρτες της Θράκης. Τόπος συγκέντρωσης του οπλισμού και των άλλων εφοδίων είχε επιλεγεί το νησί της Σκιά πέλευ. Από το νησί αυτό ο ανθυποπλοκάρχος Δεμέστιχας με μικρές ιστιοφόρες

φρέντιζε να τα αποστείλει στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Το υλικό αποβιβαζόταν κρυφά στην αμμουδιά της Θράκης και από εκεί μεταφέρονται στο εσωτερικό. Πολλά από τα έπλα για την παραπλένηση των Τούρκων μεταφέρονταν από την Αλεξανδρούπολη στο Σουφλί μέσα σε βαρέλια με λάδι και παραδίδονταν στον πρωθιερέα του Αγίου Αθανασίου Αντώνιο Σακελλαρίου. Σύμφωνα με αφηγήσεις, πολεμοφόδια έρχονταν στο Σουφλί και σε κοντιέ σπίρτων.

Το επίσημο κράτος πέρα από την αποστολή του οπλισμού και των εφοδίων, είχε μεριμνήσει και με πράκτορές του για την οργάνωση των κομιτάτων. Είχε αποστείλει αξιωματικούς ή υπαξιωματικούς του ελληνικού στρατού στα μέρη μας ώστε παρακολουθεύσαν άλεις τις κινήσεις των Τούρκων κατακτητών και των Βουλγάρων.

Ένας τέτοιος ήταν ο καπετάνιος Λάμπρος /επιλοχίας του ελληνικού στρατού/ που είχε φτάσει στο Σουφλί και ασκούσε φανωμενικά το επάγγελμα του μανάβη. Την ημέρα μπροστά στα μάτια των κατακτητών ήταν ο μακέβης το βράδυ άμως συναντεύσεις εκείνους που έπρεπε, κατέστρωνε σχέδια και εξ πλήρων μια ειδική αποστολή.

Την ίδια εποχή είχαν φτάσει στο Σουφλί, απεσταλμένοι από την Αθήνα κι εγκαταστάθηκαν σαν κουδουνάδες δηλ. τεχνίτες κατασκευής κουδουνιών, τρεις πράκτορες. Έστησαν το εργαστήρι τους εκεί έπου ήταν το σπίτι Πα παστεματίσου-Μπαμπαλίτη κι έρχισαν την αποστολή τους. Ο ένας από τους τρεις που ήταν από την Άμφισσα, ήταν Αξιωματικός του ελληνικού στρατού με ειδική αποστολή. Αυτός κυρίως κατεύθυνε τη δράση του κομιτάτου.

Αλλά και η επίσημη εκκλησία, το Πατριαρχείο Κων/πολης, σε συνεννόηση με το ελληνικό προξενείο της Πέλης, είχε φροντίσει να στείλει στην πόλη μας σαν αρχιερατικό επίτροπο του ναού του Αγίου Γεωργίου, έναν φλγερό αρχιμανδρίτη, πραγματικό Παπαφλέσσα, το Γερμανό Διδασκαλίδη αργότερα Μητρεπόπολίτη της εκκλησίας.

Τα φλογερά του κηρύγματα, οι διδασκαλίες του στους νέους, η θαρραλέσταση του απέναντι στους κατακτητές έμειναν ως εθνύμιο πολλά χρόνια μετά στους Σουφλιώτες. Αλλά και τα έργα του υφώνονται ακόμη σαν μνημεία και μαρτυρούν το πέρασμά του από το Σουφλί./το καμπανερί του Αγίου Γεωργίου έγινε με την πρετροπή έκείνου/.Φρέντιζε και αυτές για την αποστολή και διανομή του οπλισμού στους άνδρες του κομιτάτου και μάλιστα με μικρά παιδιά τα οποία άρκιζε στην Αγία Τράπεζα μυώντας τα στα μυστήρια του σκλαβωμένου γένους.

Πολλοί αργότερα θυμούνταν και τη συγκλονιστική απήχηση που προξένησε ο θάνατος του Μακεδονομάχου Παύλου Μελά στην περιοχή μας. Ο Γερμανός πέρβαλε στους μαθητές κάθε μέρα πριν από την εναχώρησή τους από το Σχολείο, να συναφωνούν τρεις φορές:

Παύλος Μελάς κι αν πέθανε τ' αδέλφια του θα ζήσουν
αυτά θα σβήσουν την Τουρκιά κι όλε τους το ντοβάστει.

Τι καλύτερη εθνική προσευχή, τι πιο μεγάλο εθνικό βίωμα θα μπορούσε να δώσει στους νέους ο εθνικός εκείνος απόστολος; Και η προσφορά του δεν σταματά εδώ. Ήταν η ψυχή των δικών μας κομιτάτων. Των κομιτάτων που από το πέρα Μοναστήρι /της Δαδιάς/ ή τον κόρφο της Γκιζμπραΐνας παρακολουθεύσαν άλεις τις εξελίξεις.

Ο δάσκαλος Παύλος Παπαλεξανδρής που γράφει για όλα τα παραπάνω, αν φέρει και μια άλλη πληροφορία που ακούστηκε από κάποιο γέρο χωρίς να έχει διασταυρωθεί.

Το ελληνικό κράτος από το 1903-4 ακόμα παρακολουθεύσει την κατάσταση

της περιοχής. Και μάλιστα όχι μόνο τη στάση των Τούρκων κατακτητών αλλά κυρίως τη στάση των κεμιτατζήδων Βουλγάρων. Στα χρόνια που οι Μακεδονομάχοι του Παύλου Μελέτη προστάτευαν τα αιματοποτισμένα χώματα της Δ' Μακεδονίας, στο Μοζαστήρι της Δαδιάς έφτασε ο Καπετάν Στέργιος με τα λορκάρια του και ήλθε σε επαφή με τους δικεντικούς μας για να ενημερωθεί ότι οι αφορά τη στάση των Βουλγάρων απέναντι στους Έλληνες της περιοχής. Και μόνο σαν ενημερώθηκε για τις βλέψεις τους για την τύχη του Ελληνισμού ανεχώρησε για άλλες περιοχές.

'Όλα βέβαια τα παραπένω ήταν γεγονότα πριν από το 1908. Οι πρέγονοι μας είχαν να αντιπαλεύθευν με τους Τούρκους κατακτητές αλλά και με τις βλέψεις και επιδιώξεις των Βουλγάρων, τους εποίευν μισθούσαν περισσότερη γιατί έβλεπαν ότι από τη Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου και μετέπειτα πρι σπασθώσαν με κάθε τρόπο να επεκταθούν σαν αφέντες στη Θρακομακεδονική περιοχή.

Την εποχή εκείνη δυο μεγάλες συμμορίες των Βουλγάρων κινούνταν με σχετική ελευθερία: η συμμορία του αρχικού ιτατζή Σιεμάνωφ και του Βεύλγαρου Αξιωματικού Ντίκωφ.

Περάλληλα προς τις συμμορίες αυτές οι βουλγαρόφωνοι κάτοικοι των πρεαναφερθέντων οικισμών προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να δημιουργήσουν επαιτεόδια μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων και να υποδειχτούν το μίσος ποι υπήρχε ανάμεσά τους, για δικό τους βέβαια καλό. Ιδιαίτερα στην περιοχή αλλά και την πόλη μας προσπαθούσαν και το πέτυχαν μάλιστα, να δημιουργήσουν αβυσσαλέο μίσος ανάμεσα στους Τούρκους του απέναντι της πόλης μας τουρκικού χωριού ΕΝΤΕΚΙΟΙ και στους προγόνους μας. Αφορμή υπήρχε. Ήταν τα πέραν του 'Εβρου κτήματα των προγόνων μας, που τα διεκδικούσαν και τα καλλιεργούσαν πολλές φορές ευθαίρετα οι Τούρκοι.

Τα κτήματα αυτά τα είχαν αγοράσει οι πρέγονοί μας από τουρκικές οικογένειες σε τιμή δυπλάσια από την κανονική. Αντι μιας, δυο λίρες κατά στρέμμα. Και τότε γιατί έβλεπαν ότι με τη διάδοση και την ανάπτυξη της σηρετροφίας τα κτήματα θα ήταν η βάση για την ανάπτυξη και την οικονομική άνθηση του τόπου. Αυτά τα κτήματα τα διεκδικούσαν αυθαίρετα οι Τούρκοι Αγάδες.

Μέσα σαυτή την κατέσταση και σ' αυτό το κλίμα που σκόπιμα είχε δημιουργηθεί συνέβησαν και τα παρακάτω περιστατικά:

Στη θέση όπου σήμερα ο Εθνικός Παιδικός Σταθμός, υπήρχε τα παλαιά χρένια μικρό τζαμί για τους λιγοστούς Οθωμανούς /υπαλλήλους κυρίως/ της πόλης. Εκεί δε δύο απλώνεται σήμερα το νέο κτίριο της Λαϊκής Αγοράς υπήρχαν πρόχειροι καταυλισμοί τουρκόγυψτων. Μερικοί Τούρκοι επό το ΕΝΤΕΚΙΟΙ με τον Μεχτέρη Αφέντη κατέρθωσαν να βάλουν κέποισους από τους τουρκόγυψτους να κλέψουν από τις τουρκικές αποθήκες όπλα και σφαίρες και πυροβολήσουν το Χότζα των Τούρκων την ώρα που ανεβασμένος στο τούρκικό τέμενος διελαλούσε τις προσευχές του στον Αλλάχ. Εύκολο κατόπιν να ρίξουν την απόπειρα στους Έλληνες.

Το γεγονός για την εποχή ήταν κάτι που έκαμε τον Τούρκο Καΐμακάμη να ειδοποιήσει στην Ανδριανούπολη /όπου ήταν η έδρα του Τούρκου Πασά/ ότι οι γκιαζούρηδες του Σουφλίου επανεστάτησαν κατά της Υψηλής Πύλης. Η Ανδριανούπολη μόλις πήρε την είδηση φορτώνει σε ειδική αμαξοστοιχία ένα συνταγμα πεζών και καβαλαραίων και το στέλνει στο Σουφλί να καταπίνει τη στάση καίγοντας και ξεκληρίζοντας την πόλη.

Η αμαξοστοιχία στάθμευσε εξω από την πόλη εκεί όπου σήμερα η τοπεθούσα "Τρανό Ρέμα". Κατέβηκε το σύνταγμα, ακροβολίστηκε κανονικά και

άρχισε με κάθε προφύλαξη το πλησίασμα προς την πόλη.

Στη θέση "ΚΙΛΕ-Ντερέ", όπου άλλοτε η γυνωστή μας τευλεύμπα υπήρχε τότε πηγάδι που το δροσερό του νερό αντλούσαν ωι πρόγονοι μας με πρόχε ρους γερανεύς.

Έκει πρωτοεντίχρυσαν ωι Τούρκοι τους ανύποπτους Σουφλιώτες, οι οπο οι χωρίς τίποτε το ιδιαίτερο κινθένσαν για τις εργασίες τους στις κατά φυτες πλαγιές των αμπελώνων. Ο Τούρκος διεικητής έκπληκτος έβλεπε με τα μάτια του ότι οι πληροφορίες του δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Τούτο φανέρωνε όχι μόνο η ανυπόφελα και η συνηθισμένη κίνηση των κτούκων αλλά και ωι πληροφορίες του από την έξέταση των συλλαμβανομένων.

Παρά ταύτα πρεχώρησε με επιψυλάξεις και έκλεισε βλέους τους κατοίκου μέσα στην πόλη όπου βασίλευε αντί αναρχίας μια απόλυτη ηρεμία και ταξ. Στη θέση του καφενείου όπου το σημερινό ΚΤΕΛ /το παλιό καφενείο του Τζ γκευρού/ παρευστιάστηκαν ωι μουχτάρηδες της πόλης μας τέσσερες των τεσσάρων μαχαλάδων και ο μουχτάρης Χατζή Δημοτής Νταθύλας να αναφέρουν τα καθέναστα.

Ο Τούρκος Συνταγματάρχης δεν άργησε να αντιληφθεί τι είχε συμβεί. Κατέρριψε μάλιστα να ανακαλύψει όχι μόνο τους δράστες αλλά και τους υποκινηματίες της απόπειρας. Ήταν Τούρκοι απ' το ΕΝΤΕΚΙΟΙ που είχαν καστρώσει ένα σατανικό σχέδιο αποβλέποντας στην καταστροφή των Σουφλιωτών

Ή πόλη σώθηκε από την καταστροφή και ο πληθυσμός γλύτωσε από τη σφαγή. Έμεινε όμως το μίσθιο πιο αβυσσαλέο που θα οδηγούσε αργότερα σε νέα επεισόδια.

Όπως αναφέραμε το 1908 έγινε η επανάσταση των Νεοτούρκων. Οι γερονι τεροι πολλά χρόνια αργότερα θυμούνταν την εκθρόνιση και τη διέλευση τοι ανατραπέντος Σουλτάνου από το σταθμό της πόλης μας. Ή είδηση της επιβολής των Νεοτούρκων έγινε δεκτή στους προπάτορές μας με ενθουσιασμό. Όπα με ενθουσιασμό έγινε δεκτή η επανάσταση αυτή από όλους τους υπόδοσυλοι των Βαλκανίων. Και υπήρξαν αρκετές εθνότητες των Βαλκανίων λαών ακόμη υπόδουλες στους Τούρκους. Πανηγύρισαν το γεγονός σαν αφετηρία μιας νέας εποχής και μάλιστα με τρόπο έξαλλο.

Οι Σουφλιώτες μπροστά στα μάτια του τότε Καΐμακάμη χόρευαν τραγούδισαν και έδειχναν τη χαρά τους με κάθε τρόπο. Από πρώτη άποψη ήταν δικαιολογημένος ο ενθουσιασμός γιατί ο ηγέτης της επανάστασης εκείνη Εμβέρ Πασάς διεκόπησε ότι: "Δεν θα υπάρχουν εθνότητες πια αλλά αδελφοί μόνο ίσιοι". Υπήρξαν όμως και μερικοί λογικοί πρόγονοί μας που έβλεπαν καθαρά που θα κατέληγε η επανάσταση εκείνη.

Και δεν άργησε να φανεί η αλήθεια. Σε λίγο καιρό άρχισαν να διαφανεύνται ωι διαθέσεις των κανούργιων αφεντικών. Αρχισαν ωι διώξεις και ο σκοτώμασι. Έστερα από τις εκλογές για την ανάδειξη εντιπροσώπων στο Σεντ Φλί δολοφονήθηκε ο θεβαστός ούρους πατριώτης Δημήτριος Γλύστρας.

Γιατί η δολοφονία εκείνη; Σήμερα δεν ενδιαφέρουν ωι λόγοι που οδήγησαν "ελληνικά" χέρια να διαπράξουν τη δολοφονία. Λέγεται από αρκετούς ότι στη δολοφονία είχε ευμμετοχή και τό τότε κομιτάτο. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι η στάση η συμπεριφορά και η φημοφορία του αντιπροσώπου της πόλης τότε Γλύστρα αποδείχτηκε εκ των πραγμάτων η πιο ενδεδειγμένη, η πιο ελληνική. Αυτό απέδειξαν τα μετέπειτα πραγματικά γεγονότα. Γιατί ωι Τούρκοι, είτε σαν Νεοτούρκοι είτε σαν Παλαιότουρκοι, ήταν και ωι μεν και οι δε κέτω από το ίδιο φέσι. Επομένως απέβλεπαν στον ίδιο στόχο.

Λίγο αργότερα ένας από τους ηγέτες της επανάστασης, ο Ταλαάτ, σε

μυστική συνεδρίαση το διακήρυξε: "Το σύνταγμα ναι, αναγνωρίζει ισότητα μεταξύ Μουσθολμάνων και Γιατσιόρηδων. Αισθάνεστε όμως όλοι ότι αυτό είναι αδύνατο. Δεν είναι δυνατόν να τίμεται θέμα ισότητας ωστόσου επιτύχουμε εξιθωμανισμό της αυτοκρατορίας.". Άρα τα κηρύγματα "είμαστε όλοι αδέλφια" ήταν για παραπλάνηση. Σε λίγο άρχιζε ο εκτευρκισμός όλων των υπόδουλων. Μη μουσθολμάνοι λασί πάν δεν είχαν υποχρέωση μέχρι τώρα να υπηρετούν στις τάξεις του τουρκικού στρατού τώρα υποχρεώνονταν να υπηρετήσουν. Άρχιζαν και πάλι οι αυθαιρεσίες και οι καταπιέσεις. Βέβαια οι καταπιέσεις εκείνες έφεραν και μια επαναδραστηριοποίηση των εθνικών οργανώσεων. Των οργανώσεων που είχαν σχετικά αδρανήσει.

Το 1909 στο εθνικό κέντρο /Αθήνα/ γινόταν η επανάσταση στο Γουδί. Η άφιξη του Βενιζέλου στην Αθήνα χαρετίστηκε και στα μέρη μας από τοι υπόδουλους προπάτορές μας με ενθουσιασμό. Ο ενθουσιασμός στην πόλη μας φωνερώθηκε με αυθόρυμη ουλληλητήριο στο οποίο κυριαρχούσε το σύνθημα της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα.

Οι πρόγονοι μας διέβλεπαν ότι η αλλαγή του καθεστώτος/με την έννοια της πολιτικής ηγεσίας/ δεν ήταν μια απλή μεταβολή. Ήταν η απαρχή της πραγματοποίησης και του δικεύ τους πόθου. Της απελευθέρωσης. Και είχαν δίκαιο. Γιατί από τα γεγονότα εκείνα ξεκίνησε η προσπάθεια του έθνους για την απελευθέρωση των υπόδουλων ακόμα Ελλήνων.

Στο πρόσωπο του Βενιζέλου έβλεπαν τον Μεσία της απελευθέρωσης. Η καταπίεση όμως των Κεθούρκων στην πατρίδα μας συνεχίζοταν. Οι νέοι μόλις ενηλικώνονταν έπρεπε να καταταγούν στις τάξεις του τουρκικού στρατού. Διαφορετικά έπρεπε να αποδημήσουν για την ελεύθερη Ελλάδα.

Την εποχή όμως αυτή αρχίζει η αναδιοργάνωση των έθνικών αντάρτικων ομάδων στον κόρφο της Γκίμπραινας όπως παράλληλα και η δραστηριότητα των εσωτερικών οργανώσεων. Έτσι φτάνουμε στο 1912 στα χρόνια που αρχίζουν οι Βαλκανικοί πόλεμοι.

Στις 15 Δεπτεμβρίου 1912 κηρύσσεται ο πρώτος λεγόμενος Βαλκανικός πόλεμος, Σερβίας-Βουλγαρίας-Ελλάδας και Μαυροβουνίου, εναντίον της Τουρκίας. Το Σουφλί είναι καθ'όλα έτοιμο πιλα, ύστερα από τις προετοιμασίες που αναφέραμε περαπένω, να λάβει μέρος στον πόλεμο. Ένα σώμα λοιπόν αντάρτικο από 150 πελληκάρια, οπλισμένα καλά με τους γκράδες που ξέσπαψαν από όπου τους είχαν κρυμμένους και με αρχηγούς μερικούς λιποτάκτες Σουφλιώτες του τουρκικού στρατού καθώς και δύο Βουλγάρους που έφτασαν γιαυτή τη δουλειά στο Σουφλί, του καπετάν Νικόλα και του καπετάν Ρεύσωφ αξιωματικών του Βουλγαρικού στρατού αγέλαβαν δράση. Το σώμα αυτό των ανταρτών με την έναρξη του πολέμου έσπευσε να στήσει τα λημέρια τη στη Γκίμπραινα, μια βουνοκεφή 2 ώρες μακριά από το Σουφλί και με ορμητήριο την απρόσιτη αυτή κορυφή από την πρώτη ακέμα ημέρα της κήρυξης του Βαλκανικού πολέμου αρχίζει να παρενοχλεί τους Τούρκους.

Πρώτη τους δουλειά ήταν εμέσως την τρίτη ημέρα του πολέμου να ανατινάξουν τη σιδηροδρομική γέφυρα στη Ζέση Μαγκάς/5 χιλιόμετρα μακριά από το Σουφλί προς νότο μεταξύ των χωριών Λυκόφης και Κορνοφωλιάς/ για να κόψουν τη συγκοινωνία Δεδέ-Αγάτες -Σουφλίου, δύπλα δε στη σιδηροδρομική γέφυρα περνά και ο δημόσιος δρόμος που στην ίδια θέση έχει και οδική γέφυρα γιατί από εκεί περνά το ποτέμι της Δαδιάς που πολλές φορές το χει μώνα είναι αδιάβατο. Εν τω μεταξύ τα συμμαχικά στρατεύματα "Ελληνες, Σέρβοι και Βουλγάροι κατέρριψαν να αποκόψουν τα τουρκικά στρατεύματα της Δυτικής Μακεδονίας και Δυτικής Θράκης και με τις στρατείες τους

πολιέρκησαν και την Αδριανούπολη ώστε οι πόλεις Διδυμότειχο και Σουφλί να βρεθούν μονάχα με τις τευρκικές αρχές και τους λίγους Τζαντερμάδες /χωροφύλακες/χωρίς να έχουν και την ελπίδα ότι μπορεύν να τύχουν βοήθειας από πούθενά.

Στη συγχιετή τους αυτή και για να αναγκάσουν τους αντάρτες να πάψουν ενοχλήσεις τους, προβαίνουν σε συλληφεις διαφέρων προκρίτων Σουφλιών και τους κλείνουν στη φυλακή με σκοπό να τους μεταφέρουν την άλλη ημέρα σιδηροδρομικώς στην Κωνσταντινούπολη. Και πράγματα την τρίτη ημέρα της συλλήψεώς τους κατά το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 1912 με συνθήσεις τους μεταφέρουν στο σιδηροδρομικό σταθμό, τους κινεβάζουν στο τρένο για τους μεταφέρουν στο Διδυμότειχο και από κει στην Πόλη. Με δυστυχώς γιαυτούς και η προσπάθειά τους αυτή απέτυχε, γιατί εν τω μεταξύ είχαν ανατινάξει οι αντάρτες και τη γέφυρα στη Μάνδρα και έτσι αναγκάστηκαν να γυρίσουν πίσω στο Σουφλί και να κλείσουν τους κρατούμενους και πάλι στις φυλακές. Σε ένα τους θέμα συμβούλιο που έκαναν την ίδια ημέρα από φάσισαν να μεταφέρουν τους κρατούμενους το βράδυ, αφού νυχτώσει, στο απέναντι του Σουφλίου και στην αντίπερα όχθη του Έβρου Τευρκικό χωριό Εντέκιο κι από εκεί να τους στείλουν στην Πόλη. Αμέσως θέμας από το Σουφλί στάλθηκε αγγελιαφέρος και ειδοποίησε τους αντάρτες και τους ενημέρισε για τους σκοπούς τους. Πριν όμως οικόμη δύσει στη ήλιος οι αντάρτες είχαν κατεβεί και είχαν καταλάβει όλες τις διάδοσες απ'όπου ήταν υποχρεωμένοι να περάσουν στα Τεύρκοι τους κρατούμενους τους. Την κίνηση αυτιών ανταρτών την κατέλαβεν στα Τεύρκοι και έτσι ματαιώθηκε και πάλι το σχέδιό τους. Επειδή δε έβλεπαν πως η θέση τους γινόταν από στιγμή σε στιγμή πιο χρίσιμη, μια και δεν είχαν να περιμένουν βοήθεια από πουθενά αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν μόνοι τους το Σουφλί και να περάσουν πέρα από τον Έβρο στα τευρκικά χωριά για να εξασφαλίσουν τουλάχιστον το τομάρι τους που κινδύνευε. Και θέτουν αμέσως το σχέδιό τους σε ενέργεια.

Μόλις νύχτωσε άφησαν να φυλάξει τους φυλακισμένους ένας χωροφύλακας που κι αυτές θέμας ήταν Σουφλιώτης Έλληνας, αυτοί δε αφού πήραν μαζί τους φέτος μπορεύσαν - τις οικογένειές τους με τα ρεύμα τους τις είχαν στείλει στα χωριά πριν από λίγες ημέρες-έφυγαν και πέρασαν τη νύχτα στα Εντέκια.

Ο σκοπός χωροφύλακας μόλις στα Τεύρκοι έφυγαν, έτρεξε και ειδοποίησε τους αντάρτες ότι μπορεύουν να μπούν στην πόλη, γιατί στα Τεύρκοι την εγκατέλειψαν. Τους παρέδωσε δε και τα κλειστά των φυλακών κι αμέσως πήγαν και αποφυλάκισαν τους προκρίτους. Από την ώρα αυτή το Σουφλί βρίσκεται πλέον ελεύθερο στα χέρια των ανταρτών, χωρίς τευρκικές αρχές.

Ο λαός πανηγυρίζει τη λευτεριά του με χερούς και με τραγούδια, ζητά κραυγές και πυροβολισμούς. Οι Τευρκικές θέμας αρχές του Διδυμοτειχού και του Δεδέ-Αγάτης παραμένουν στις θέσεις τους. Γιαυτές και στα πρόκριτα του Σουφλίου αποφασίζουν να λάβουν έκτακτα μέτρα άμυνας, γιατί υπήρχε κίνδυνος να ξεναγυρίσουν πίσω στα Τεύρκοι και να προβεύν σε αντίποινα, αφού και το καρέβι με τη οποία γινόταν η συγκοινωνία Σουφλίου-Εντέκιου το είχαν πάρει φεύγοντας στην αντίπερα όχθη και τό είχαν στη διάθεσή τους.

Διέρισαν λοιπόν μια προσωρινή διεικεύθυνση επιτροπή από διαφόρους προκρίτους η οποία σε συννεφή με τους αρχηγούς του ανταρτικού σώματος ανέλαβε να εγκαταστήσει φρουρές σε διάφορες επίκαια ρεγματικές της πόλης για κάθε ενδεχόμενο. Έτσι ένα τμήμα κατέλαβε την όχθη του ποταμού Έβρου για να μη μπορέσουν να ξεναγυρίζουν στα Τεύρκοι και καταστρέψουν την πόλη, γιατί έπινεν μένεα εναντίον των Σουφλιώτων. Ένα άλλο τμήμα ένσπλε

τοποθετήθηκε για τη φύλαξη της γέφυρας στο Μαγκάζι, απ' όπου υπήρχε κίνδυνος να έρθουν τα Τούρκικά στρατεύματα από το Δεδέ-Αγάπτος και τρίτο τη μα αυτέλαβε να φυλάξει το δημόσιο δρόμο του Διδυμοτείχου προς το Σουφλί.

Έτσι κυλάθυσαν οι μέρες και το Σουφλί ζεύσθε σε μεγάλη αγωνία, γιατί δεν ήξερε τις γίνεται σύντε στο Διδυμότειχο που βρισκόταν ακόμα υπό Τούρκική κατοχή μα εύτε και στην Αλεξανδρούπολη που κι αυτή βρισκόταν ακόμα στα χέρια των Τούρκων. Η διεικεύσα επιτροπή του Σουφλίου για να εξασφαλίσει τα κεκτημένα έστειλε μια επιτροπή στο Ορτάκιο που είχε καταληφθεί από τους Βευλγάρους και ζήτησε να απεσταλεί Βευλγαρικός στρατός καταλάβει την πόλη μια κι είχαν φύγει στα Τούρκοι, αλλά γύρισε άπροκτη γιατί το Βευλγαρικό επιτελείσθε δεν είχε ακόμα αποφασίσει να προχωρήσει. Το μένο που επέτυχε ήταν να σταλεύν 2-3 Βεύλγαροι και μιταζήδες /Αξιωματικοί του Βευλγαρικού Στρατού/ για να συνεργαστούν με τους αντέτες Σουφλιώτες κι αυτοί σαν πιο πεπειρεμένοι ετέθησαν επι κεφαλής του σώματος των Σουφλιώτων.

Όπως αναφέραμε, πριν από τον πόλεμο με τη φρεντίδα της Ελληνικής κυβέρνησης, τα ντόπια αντέρτικα σώματα/καιτάτε/ οργανώθηκαν για δράση Για να δράσουν την κατάλληλη στιγμή σαν πρόσκοπο του Ελληνικού στρατού Στην πόλη μας ανασυγκροτήθηκε και πάλι το καιτάτο που είχε συγκροτηθεί πριν από το 1908.

Διεικητής έλων των ανταρτικών σώματων είχε διεριστεί από την Ελληνική κυβέρνηση /για την περιοχή της Μακεδονίας και θράκης που ήταν υπόδοιλες/ στη Κων. Μαζαράκης με το φεύδωνυμο Ακρίτας. Ο Μαζαράκης ήταν επόμενες άλλωστε, διόρισε ο πλαργηγούς στα κατά τέπους σώματα για συντονισμό των άλλου έργου. Για την περιοχή της πόλης μας διεριστήριο με την υπογραφή του παραπάνω διεικητή επεδόθηκε στον επι κεφαλής του καιτάτου Χαρέλαμπο Λόλα.

Για τον πόλεμο οι σύμμαχοι δεν είχαν εκπονήσει κοινό σχέδιο. Οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν σε τέσσερα μέτωπα: Θράκης, Ν. Μακεδονίας, Αλβανίας και Ήπειρου. Στα πρώτα μέτωπα που μας αφορά άμεσα πολέμησαν κυρίως Βευλγαρικές στρατιές. Ο Ελληνικός στρατός βάδισε από τη Σαραντάπορο με κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη και αργότερα τα Γιάννενα. Στο Αιγαίο και ιδιαίτερα κεντρικά στα παράλια της θράκης κυριάρχησε το ναυτικό των Ελλήνων. Το μόνο άλλωστε ναυτικό των Βαλκανίων.

Οι Βεύλγαροι έριξαν το βάρος των επιχειρήσεων στη θράκη όπου διέθεσαν 11 μεραρχίες. Οι Τούρκοι παράλληλα στο μέτωπο της θράκης διέθεσαν 4 σώματα.

Άντικειμενικός στόχος των Βευλγάρων ήταν να πλήξουν τους Τούρκους στην πεδιάδα του Έβρου /της ανατ. κυρίως πλευρές/. Γιαυτό και από τις τρεις φάλαγγες των Βευλγαρικών στρατευμάτων η μία βάδισε προς την Ανδριανούπολη, η δεύτερη προς την περιοχή των Σαράντα Εκκλησιών και η τρίτη στη Δυτική θράκη.

Στις 10 Οκτωβρίου άρχισαν φθερές μάχες στην περιοχή των Σαράντα Εκκλησιών. Οι Τούρκοι μπροστά στις επιθέσεις των Βευλγάρων αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν παραδίνοντας την περιοχή των Σαράντα Εκκλησιών στους αυτιπάλους. Η έκβαση αυτή επέβαλε στους Τούρκους γενική υποχώρηση. Αμέσως άρχισε και προετοιμασία των Τούρκων που ήταν εγκατεστημένοι στις μικροπόλεις του Έβρου για αναχώρηση, πάντοτε βέβαια κρυφά από τους Έλληνες.

Η μάχη του Μαγκαζιού

Την ίδια ημέρα 20 Οκτωβρίου 1912 τα φυλάκια που φύλαγαν στη θέση Μαγκάζι αντελήθηκαν το πρωτό οι έρχεται από την Αλεξανδρούπολη προς το Σουφλί μια αμεξιστειχία. Δεν ήξεραν τι έχει, μα υπεψιάστηκαν πως στην

καὶ τῆς Αλεξανδρευπόρεως ανανυνταχθέντες ἔρχονται να ξανακάρεσυν το Σουφλί. Η αμαξιθετοιχία ἡταν υποχρεωμένη να σταματήσει πέρα από τους κέφοι που κατείχαν σε Σουφλιώτες αντέτες γιατί η σιδηροδρομική γέφυρα του Μαγκαζιού ἡταν χαλασμένη, αφού την είχαν ανατινάξει από τις πρώτες ακί μα ημέρες.

Στις πρώτες ακτίνες του ήλιου που είχαν αρχίσει να σκορπούν τα στάδια, αντελήφθηκαν σε φύλακες Τούρκους στρατιώτες να κατεβαίνουν από το τρένο καὶ να σπεύδουν να καταλέψουν τις καρυφές των απέναντι λέφων καὶ να αναπτύσσουν τα σαν σε μάχη. Η απέστοση των λεφθειρών που κατείχαν τα δυο αντιμαχόμενα μέρη δεν ἡταν παραπάνω από 100-200 μέτρα, τους χώριζε δε μονάχα το ποτάμι της Δαδιάς που διερρέει τη μικρή και λέδα που σχηματίζεται ανάμεσά τους. Σε λίγο μέλις πήρε η ημέρα ἀρχίσει το τε φεγγίδι. Οι Τούρκοι που ἡταν πολύ περισσότεροι από τους Σουφλιώτες ἀρχίσαν να κάνουν κυκλωτική κίνηση με σκοπό να υπερφαλαγγίσουν τους δικούς μας. Οι Σουφλιώτες βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη θέση καὶ έστειλαν εμέσως αγγελιοφόρο στο Σουφλί για να εκθέσει την κατάσταση καὶ να ζητήσει να σταλεῖ αμέσως βοήθεια. Η διεικεύσα επιτροπή Σουφλίου έστειλε αμέσως έσους είχε διαθέσιμους, μαὶ σε λίγο δεύτερος αγγελιοφόρος έφερε την είδηση πω σε δικού μας κυκλώνουνται καὶ είναι ανάγκη να σταλούν καὶ ἄλλες ενισχύσεις. Τότε η επιτροπή επειδή δεν είχε ἄλλες διαθέσιμες δυνάμεις ἐβαλε ἐναν κήρυκα να φωνάξει σ'όλο το Σουφλί "όποιος ἔχ' γιρό ὥπλο να τρέξ' σ' Μαγκάζ". καλώντας ἐστι καθένα που είχε ὥπλο καὶ μπρούσε να το μεταχειστεί να τρέξει να ενισχύσει εκείνους που κινδύνευαν στε Μαγκάζ.

Η μάχη αυτή διήρκεσε επό το πρωΐ ως το μεσημέρι σπότε σε Τούρκοι κατέρθωσαν να υπερφαλαγγίσουν τους δικούς μας καὶ να τους αναγκάσσουν να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους καὶ να τραπούν σε ἀτακτε φυγή προς το Σουφλί. Οι Κερνεφωλιώτες που από το πρωΐ με ανησυχία παρακληθευθείσαν ν τη μέχη/το χωριό τους απέχει μέλις 2 χιλιόμ. από το Μαγκάζ/ καὶ είδαν τους πρώτους υποχωρεύντες να φεύγουν τρομαγμένοι δεν ἀργησαν να καταλέψουν τι συμβαίνει καὶ εγκαταλείποντας τα πάντα φεύγουν καὶ αυτοί προς το Σουφλί για να βρουν τη σωτηρία τους.

Με την ἀφίξη των πρώτων κατοίκων της Κερνεφωλιάς στο Σουφλί, που φαίνονται τρομαγμένοι σαν να τούς χυνηγεύσαν από πίσω σε Τούρκοι, μεταδίδεται σε πενικός καὶ στους Σουφλιώτες καὶ αρχίζουν καὶ αυτοί να εγκαταλείπουν το Σουφλί πανικέβλητοι καὶ να φεύγουν περνώντας το δρόμο που φέρνει πάνω στα βουνά /Γιανναύλη, Σιδηρώ/ καὶ ἄλλοι το δρόμο προς τα Λάβαρα-Διδυμότειχο, Πρωτοκλήσι. Στο μεταξύ όμως η μάχη εξακολουθεύσε με τους Σουφλιώτες πάντα υποχωρώντας καὶ καταλειμβάνοντας νέες θέσεις. Οι Τούρκοι ἐμίως με την κυκλωτική κίνηση που είχαν κένει ἐφτασαν στο Μοναστήρι της Κερνεφωλιάς που βρίσκεται προς δυσμάς του χωριού 2 χιλιόμετρα περίπου μακριά. Έβελαν φωτιά στα οικήματα του Μοναστηριού-την εκκλησία δεν την πρέραξαν καθόλου- ἐπιτελούν τον ηγούμενο του Μοναστηριού Παρφύριο Καὶ αφού τον τυράννησαν τον ἐφαρξαν σαν τραγί. Ο καλύγερος του Μοναστηριού Παπα-Ιλαρίων κατέρθωσε να πηδήσει από τα περάτυρα καὶ να διεφύγει προς το Σουφλί όπου διασώθηκε. Αφού έκαψεν το Μοναστήρι καὶ το λεηλάτησαν τρέβηξεν προς το χωριό Κερνεφωλιά που το βρήκαν ὅμως τελείως ἔρημο από κατοίκους. Τότε επεδόθηκαν καὶ εδώ σε λεηλασία καὶ ἐβελεν φωτιά στα περισσότερα σπίτια καὶ τα ἔκαψαν.

Ο θεός σώζει το Σουφλί

Εἶναι απόγευμα πια. Πιθανό παλληκάρισ του Σουφλίου εξακολουθούν να υποχωρούν μαχόμενα. Δεν θέλουν να αφήσουν τους Τούρκους εύκολα να περά-

εσουν πρές το Σουφλί, γιατί ξέρουν τι περιμένει την πατρίδα τους αν κατερήθωσυν να φτάσουν εκεί. Καταλαμβάνουν τα υφώματα του Μισιλίμ /τοποθεσία έξω από την Κερνοφωλιά πρές το Σουφλί/ έπ'όπου ήταν υποχρεωμένεις οι Τούρκοι να περάσουν για να πάνε στο Σουφλί. Μα σι Τούρκοι που είχε επιδοθεί στη λεηλασία δεν φάνταζαν να έχουν έρεξη να προχωρήσουν περισσότερο. Δρχίζει πια να δύει ο ήλιος και έχουν απομακρυνθεί πολύ από τις θέσεις τους. Έπειτα δεν ξέρουν ακριβώς σε παράχει στρατός στο Σούφλι και πόσος. Φθιστανταί τώρα και αυτό μη κυκλωθείν και πέσουν όλοι αιχμάλωτοι στα χέρια των Ελλήνων. Γιατό κρίνουν φρένιμο να αρκεστεύνει στην επιτυχία τους· αυτή και να γυρίσουν πίσω στην αμαξοστοιχία τους και να πέρουν το δρόμο πρές την Αλεξανδρεύπολη, ικανοποιημένοι πάντως γιατί ήταν η πόσα.

Θεύμα πως το Σουφλί σώθηκε από το μεγάλο κίνδυνο που διέτρεξε. Ήταν νο το βράδυ ήταν τελείως άδειο από κατοίκους το Σουφλί. Κανένας δεν ένει μέσα παρά μονάχα λίγα παχιά κάρια πλισμένα, γιατί και απ'ευτεύς οι περισσότεροι εγκατέλειψαν τις θέσεις τους και θέλησαν να γλυτώσουν με τη φυγή. Μονάχα ήταν αντελήφτηκαν πια πως οι Τούρκοι έφυγαν με το τρένο τους πίσω για την Αλεξανδρεύπολη τότε ξεθάρεφαν και ξαναγύρισαν πίση για να τεθούν και πάλι στις διαταγές εκείνων που σίχαν το θέρρος να περιμείνουν στην πόλη και να τη φυλάξουν. Καταλαμβάνουν αμέσως πάλι τις επίκαιρες θέσεις, έχι πια μακριά από το Σουφλί αλλά γύρω από την πόλη και ήταν καιρός γιατί οι Τούρκοι του χωριού Βατέκιαν που κάτι είχαν αιτιληφθεί άρχιταν να κινούνται και να πυροβολεύν.

Ένας Τούρκος μάλιστα που είχε κατερήθωσε σε όλο αυτό το διάστημα να μένει κρυμμένος μέσα στο Σουφλί/ήταν Χελβατζής/ μάλις εντελήφθηκε πως το Σουφλί άδειαστε από τους κατοίκους και ήτι όλοι είχαν φύγει βγαίνοντας από την κρήπη του και τρέχοντας στον 'Εβρο για να ειδηποιήσει στο χωριό τι συμβαίνει ώστε να περέσουν αυτοί με το κεράβι που είχαν στην διάστημα τους και να κάψουν το Σουφλί. Μα και πάλι ο Θεός έβαλε το χέρι του. Οι σκοποί τους βρισκόταν από την ημέρα στις έχθες του 'Εβρου δεν είχαν καν αντιληφθεί τον κίνδυνο που διέτρεξε η πατρίδα τους, γιατί βρισκόταν μακριά από τη πεδίο της μάχης και έμειναν εκεί στις θέσεις τους πιστοί στους νόμους και τα κελεύσματα της πατρίδας τους. Ο Τούρκος μάλιστα ανενέχλητα έφτασε ως την έχθη του 'Εβρου και φάχνωντας βρήκε και μια βάρκα που έλκανεμένη εκεί κάπου οι φύλακες και ήταν έτοιμας να μπει μέσα για να περάσει απέναντι και να φέρει το χερμόσυνο έγγελμα στους Τούρκους να σπεύσουν στο Σουφλί που ήταν άδειο και να το καταλέψουν. Τη στιγμή έμως που πήγε να λύσει τη βάρκα για να φύγει, ένας φύλακας του αντελήφθηκε και με μια τσουφεκιά τον άφησε στον τόπο για να σώσει και πάλι το Σουφλί από βέβαια καταστροφή και για να επαληφύεται μια έλληπτη ιπεροιμία των Σουφλιωτών. Ήταν "θεοί βρίσκενται στον κέρφο της Γκίμπρενας δεν πρέπει να φθισταί".

Την έλληπτη η διεικεύσα επιτροπή πήρε πια τα κατάλληλα μέτρα της και αφού ανασυγκρότησε τα παλληκάρια της που εν τω μεταξύ ξεναγύρισαν στις θέσεις τους, έβαλε φρουρούς παντεύ γύρω από την πόλη για να κάψει ενδεχόμενα. Ήταν θμώς το Σουφλί τελείως άδειο από κατοίκους. Μονάχα γέρους και γριές μπορούσε να συναντήσει στους δρόμους. Η επιτροφή των κατοίκων άρχισε την τρίτη ημέρα και έπειτα και στην βεβαιώθηκαν πως δεν απειλούσε πια κανένας κίνδυνος την πατρίδα τους. Μια εβδομάδα διήρκεσε ώστε που να γυρίσουν και πάλι όλοι στα σπίτια τους, γιατί

• καθένας δεν τελμούσε υπότερα από τέσσα που τράβηξε να πιστέψει πως ήταν ασφαλής στο Σουφλί, εφ'όπου μάλιστα δεν καταλαμβάνονταν από τακτικό στρατό. Εν τω μεταξύ έμως και ο Βουλγαρικός στρατός, αφού πολιέρκησε την Ανδριανούπολη και κατέρριψε να εξασφαλίσει τις θέσεις του εκεί, κατέλαβε το Διδυμότειχο για να εξασφαλίσει και τα νώτα του από κάθε ενδεχόμενη επίθεση. Για το Σουφλί έμως δεν γινόταν καμιά σκέψη ακέμα και έτσι εξακολουθούσε να παραμένει υπό αυτοδιοίκηση.

Όλα τα παραπάνω συνέβησαν το πρωΐ της 20 Οκτωβρίου μετά την αναχώρηση των Τούρκων για το τρένο. Την ίδια νύχτα οι Τούρκοι που ήταν μέσα στη πόλη /και μακάμης, χωρεφύλακες, υπάλληλοι κ.λ.π./ συγκεντρώθηκαν σύμφωνα με τις εντολές που είχαν και αναχώρησαν περνώντας τον Έβρο για τη σεωτερή κόμη της Τσουρκίας. Αυτό ήταν επόμενο να προχαλέσει στους Σουφλιώτες ανάμικτα αισθήματα χαράς αλλά και αβεβαιότητας. Την ίδια ημέρα διερίστηκε τοπική χωρεφύλακή που επέβλεπε την τάξη της πόλης. Από τη στιγμή εκείνη οι άνδρες του καμιτάτου κατέβαιναν ελευθερούς και χωρίς πρεφυλάξεις.

Έκτες από τον Τσουρκαλβανό που αναφέραμε στην πόλη έμειναν και άλλοι δύο Τούρκοι αλβανικής καταγωγής στην Ουσενιέού και στη Χασάν. Για τον πρώτο λέγεται ότι ήταν σφραγίδα ερωτευμένως με χριστιανή νέα της πάνω συνθηκίας. Στους Τούρκους αυτούς ήταν επόμενο ζέσπασμα η εκδίκηση των πρεγένων μας για έσα ως ομέθρησκοι θμοεύνεις τους 500 και πάνω χρόνια διέπραξαν σε βρούς των Ελλήνων.

Βουλγαρικός στρατός φτάνει στο Σουφλί

Σαν αστραπή μεταδόθηκε η είδηση ότι Σουφλί πως Βουλγαρικός στρατός ξεκίνησε από το Διδυμότειχο για να έρθει να καταλάβει και την πόλη μας. Η χαρά των Σουφλιώτων είναι απερίγραπτη γιατί θα έφευγε πια από πάνω τη βραχνάς που τους πίεζε τόσες ημέρες ότι μπαρούσε και πάλι Τούρκοι να επιτεθούν εναντίου τους Σουφλίου.

Είναι η 21 Οκτωβρίου 1912. Όλοι οι κάτοικοι του Σουφλίου μικροί και μεγάλοι, άνδρες και γυναίκες με τα νήπια στις αγκαλιές τους και με επικεφαλής τους εννέα παπάδες τους, ντυμένους με τα ιερά τους άρματα, με την ανατολή του ήλιου βγαίνουν ένα χιλιόμετρο έξω από το Σουφλί στο διάστημα δρέπου προς το Διδυμότειχο στη θέση Τρανή Πέτρα για να περιμένουν και να υπεδεχθούν το σύμμαχο και ελευθερωτή Βουλγαρικό στρατό. Πλησίαζε πια το μεσημέρι και έμως κανένας δεν το κουνούπει από τη θέση του, ήταν φάνηκε η Βουλγαρική φάλαγγα να πλησιάζει. Όλος ο κόσμος τρελός πια από τη χαρά του, γιατί έφτασε σε καιρός να αποτινάξει το ζυγό και να απελαύνει τη λευτεριά του, ξεπά σε ζητωκραυγές και ακράτητα χειροκροτήματα.

Έχει ληφθεί η στιγμή το μίσθιο του για το Βεύλγαρο, που τον θεωρούσε θανάσιμο εχθρό του και ανοίγει τις αγκαλιές του για να αγκαλιάσει ποιεν; Τον Βεύλγαρο τον πιο θανάσιμο εχθρό της Ελληνικής φυλής. Τη στιγμή εκείνη ήταν ελευθερωτής και στη Σουφλιώτες τον υπόδειχτηκαν με τη ψηλότερη χαρά που μπορεί να νειώσει ένας άνθρωπος.

Της Βουλγαρικής φάλαγγας πρεγούνταν ένας Βεύλγαρος Ταγματάρχης που τον ακολούθησαν μερικοί αξιωματικοί και λίγες ιππεῖς καλοντυμένοι. Οι λοιποί άλλοι περίπου 150 καβαλάρηδες ήταν άλλοι Ντεμπρόβελτσκιδες έπως τους έλεγαν /ενελεντές/ κακοντυμένοι με γευρνστάρουχα και σαλβάρια. Καί έμως σαυτούς σαν ελευθερωτές στην Αρχιερατικός Επίτροπος Σουφλίου μαζί με άλλο το ιερατείο παρέδωσαν τα κλειδιά της πόλης μέσα σε έναν ωραίο διεκώντον οπέιο και εκράτησαν στο Βεύλγαρο μαζί με τα πρεσβερίτες κλειδιά και τα άλλα δείγματα της υπεταγής /λίγο χώμα-νερό-σιτάρι κ.λ.π./.

Οι Βεύλγαροι κομπάζοντας και περήφανοι περνούν ανάμεσα από τα πλήθη